

**Het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat
bij de schepselen**

Het Boek van de Hemel



Deel 21

Oproep aan de mensen om terug te keren
naar de plaats, de rang en het doel
waarvoor zij door God zijn geschapen

Luisa Piccarreta

de kleine dochter van de Goddelijke Wil

Deel 21

23 februari 1927 – 26 mei 1927

**Deze teksten zijn gebaseerd op
het originele Italiaanse manuscript**

Wij wachten op de officiële tekst van het Vaticaan

**voor privégebruik
studieversie**

GE - De Goddelijke Wil - Lumen Luminis

<https://lichtopdeweg.lumenluminis.xyz>

Het Boek van de Hemel - Deel 21

21-1- 23 februari 1927- Leven in de Goddelijke Wil betekent Jezus een verrassingsbezoek brengen. Een zoon die van zijn vader houdt, verzamelt al zijn broers en zussen en verrast zijn vader.

(1) Zonder mijn lieve Jezus voelde ik mijn arm hart pijnlijk gebroken. O, wat leed en kreunde het! Tijdens ***mijn gebruikelijke rondgang door de hele Schepping*** om daarin de daden van zijn Wil te volgen, kwam ik aan bij de zee. Ik riep mijn Jezus en ik zei ik Hem:

Mijn Jezus, kom, kom terug. Uw kleine dochter roept U:

- met de stem van de zee,
- met de uitgestrektheid van haar wateren,
- met het ruisen van haar golven,
- met de snelle bewegingen van haar vissen en
- met de kracht van uw Wil, die de hele zee vult.

Als je niet naar mij wilt luisteren, luister dan naar de vele onschuldige stemmen die U roepen vanuit de zee. O, laat mij alstublieft niet langer lijden, want ik kan het niet meer aan!"

Maar helaas, ondanks alle stemmen van de zee kwam Jezus niet.

Daarom ging ik verder naar de zon.

En ik riep Hem in de zon.

Ik riep ik Hem met de onmetelijkheid van zijn licht, zodat waar ik ook rondging, ik Hem riep in naam van elk geschapen ding en van zijn eigen Wil die daarin heerste.

En ik riep Hem in de zon.

Ik riep Hem met de onmetelijkheid van zijn licht, in alle dingen;

Ik riep Hem in de naam van elk geschapen ding en

Ik riep Hem met zijn eigen Wil die in alles heerste.

Toen ik onder de koepel van de hemel aankwam, zei ik Hem:

"Luister, Jezus, ik breng U al uw Werken.

Hoort U de stem van de gehele hemel niet, de ontelbare stemmen van de sterren die U roepen? Zij willen U allemaal omringen en U bezoeken als hun Schepper. En U wil ons allemaal wegsturen?"

Terwijl ik dit zei, is mijn lieve Jezus naar buiten gekomen. Hij plaatste zich als het ware in het midden van al zijn Werken en **Hij zei mij:**

(2) "Mijn dochter, wat een mooie verrassing heb je vandaag voor Mij! Je hebt al mijn Werken meegebracht om Mij te bezoeken.

Ik voel mijn glorie en mijn geluk verdubbelen, nu Ik omringd ben door al mijn Werken, die Ik als mijn kinderen beschouw.

Je hebt vandaag gehandeld als een dochter die veel van haar vader houdt en die beseft dat haar vader graag omringd wordt door al zijn kinderen en graag bezoek van hen krijgt.

Deze dochter roept hen allemaal bij elkaar en bemint elk van hen. Zij brengt al haar broers en zussen bij elkaar en zij verrast haar vader. Niemand ontbreekt en de vader herkent alle leden van zijn familie.

Oh, wat voelt hij zich vereerd door al zijn kinderen! Zijn geluk bereikt een hoogtepunt en om zijn vreugde compleet te maken, bereidt hij een uitbundig feest voor. En allemaal samen vieren de vader en zijn kinderen feest.

In de volheid van zijn geluk is de vader zeer erkentelijk tegenover de dochter die zijn hele familie bijeengebracht heeft om hem te verrassen en hem zoveel geluk te bezorgen. Hij zal deze dochter nog veel meer beminnen omdat zij de reden is dat hij zo gelukkig is.

Mijn dochter, toen je Mij riep in de zee met al haar stemmen, luisterde Ik. **En Ik zei:**

"Laat haar tussen alle geschapen dingen rondgaan totdat ze hen allemaal verzameld heeft. En dan zal Ik Mij laten vinden.

Zo zal Ik al mijn Werken hebben, die evenzovele kinderen zijn. Zij zullen Mij gelukkig maken, en Ik zal hen gelukkig maken."

Het leven in mijn Wil bevat onbeschrijfelijke verrassingen. Ik kan zeggen dat waar Hij heerst, de ziel mijn Geluk, mijn Vreugde, mijn Glorie wordt.

Ik bereid voor haar een feestmaal van de Kennis van mijn Wil, zodat Wij samen gelukkig zijn en het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat verder uitbreiden, zodat Het gekend, bemind en verheerlijkt wordt.

Daarom wacht Ik dikwijls op deze verrassingen van mijn kleine dochter, die Mij samen met mijn hele familie een bezoek brengt.

(3) Bovendien zijn al onze Goddelijke Eigenschappen over de ganse Schepping verspreid. Elk geschapen ding vervult een functie van onze Eigenschappen:

- het ene is het kind van onze Macht,
- een ander is het kind van onze Gerechtigheid,
- nog een ander is het kind van ons Licht, van onze Vrede, onze Goedheid.

Kortom, elk geschapen ding is het kind van één van onze Eigenschappen.

Wanneer je Mij de hele schepping brengt, breng je Mij mijn geluk dat verspreid is over de hele schepping.

En Ik herken:

- mijn kind in het licht van de zon;
- mijn kind van de Gerechtigheid in de zee;
- mijn kind van mijn Kracht in de wind; en
- mijn kind van mijn Vrede in de met bloemen bedekte aarde.

Kortom, in alle geschapen dingen herken Ik een nakomeling van mijn Eigenschappen. En Ik verheug Mij wanneer Ik mijn kinderen herken, die Mij door de kleine dochter van mijn Wil gebracht worden.

Ik doe zoals de vader die een groot aantal kinderen heeft, en elk van hen neemt een ereplaats in:

- de ene is een prins, een ander is rechter,
- weer een ander is vertegenwoordiger,
- deze is senator en weer een andere is gouverneur

De vader voelt zich het gelukkigst wanneer hij in elk kind de hoge erefunctie herkent die elk van hen bekleedt.

Alle dingen zijn geschapen om de kinderen van het Allerhoogste Fiat gelukkig te maken. En bij het zien dat jij Ons al onze Werken brengt, erkennen Wij in jou ons doel.

Oh, wat vinden we het prachtig om te zien hoe jij je rondgangen maakt om al onze Werken te verzamelen, om ons het geluk te

brenge dat in de hele schepping verspreid is!
Laat daarom je vluchten in mijn Wil steeds voortduren.

(4) Daarna, nadat ik de heilige Communie ontvangen had, zei ik tegen mijn geliefde Jezus: "Mijn Liefde en mijn Leven, uw Wil heeft de kracht om uw Leven te vermenigvuldigen voor alle mensen die op aarde bestaan en zullen bestaan.

En ik wil, in uw Wil, evenveel Jezusjes vormen om u geheel en al te schenken aan elke ziel in het vagevuur, aan elke zalige in de Hemel, en aan elke levende op aarde. "

Ik zei dit en toen **zei mijn hemelse Jezus mij**:

(5) "Mijn dochter, voor iedereen die in mijn Wil leeft, vermenigvuldigt de Goddelijke Wil de daden van deze ziel voor alle mensen die er bestaan. De ziel ontvangt de goddelijke houding en haar daden worden de daden van allen.

Dat is precies het Werk van de Godheid: een handeling die door de ziel verricht wordt, wordt vermenigvuldigd. En iedereen kan zich deze handeling eigen maken alsof hij door hemzelf verricht is, hoewel het slechts één handeling is.

Daarom plaatst de ziel waarin Mijn Wil heerst zichzelf in de toestand van God Zelf – een toestand die er een van glorie of van verdriet kan zijn, afhankelijk van het feit of de mens deze daad aanvaardt of verwerpt.

De Glorie die de daad van deze ziel kan schenken, de Zegeningen en het Leven van Jezus voor iedereen, zijn groot, overvloedig en oneindig.

En de pijn door de ziel die deze Zegeningen niet aanneemt en mijn eigen Leven in het ongewisse laat, zonder gebruik te maken van mijn Goddelijk Leven, is een pijn die alle pijnen overtreft".

21-2- 26 februari 1927 - Waar de Goddelijke Wil heerst, vormt Hij drie kleine koorden van het zuiverste goud. De Goddelijke Wil toont Zich in de hele Schepping.

(1) In afwachting van zijn terugkeer laat mijn lieve Jezus mij lijden. Oh, hoe verlangt mijn kleine ziel naar Hem en hoe is zij zonder Hem

tot niets herleid! Zij is als een land zonder water en zonder zon, dat sterft van dorst in een duisternis. Die is zo groot dat ik niet weet waar ik een stap moet zetten om de Enige te vinden die :

- mij water kan geven,
- mijn dorst kan lessen en
- de zon kan laten opkomen om mijn stappen te verlichten, zodat ik Hem kan vinden die mij verlaten heeft.

Ach, Jezus! Jezus! Kom terug! Voel je mijn hart niet dat in U klopt, dat roept en moeite heeft om te kloppen zonder Hem die het doet leven, en dat niet meer de kracht heeft om U te roepen?
Ik zei dit alles.

Mijn allergrootste Goed, Jezus, toonde zich in mij.
En Hij liet mij drie koorden zien. Zij waren samengevoegd en vastgemaakt in het diepste van mijn ziel. Deze koorden kwamen uit de Hemel. Daar waren zij verbonden met drie klokken.
Ik zag Jezus als een klein kindje dat met oneindige gratie zeer hard aan deze koorden trok. Zij weerklonken in het rond.
Iedereen kwam kijken wie deze klokken zo krachtig liet luiden om de aandacht van de hele Hemel te trekken. Ikzelf was stomverbaasd.

Jezus zei mij: "Mijn dochter, in de ziel waar mijn Wil heerst, zijn er drie koorden van puur goud die uit de Hemel afdalen:

- de Kracht van de Vader,
- de Wijsheid van de Zoon en
- de Liefde van de Heilige Geest.

En wanneer deze ziel werkt, bemint, bidt en lijdt,
- neem Ik de koorden in mijn Handen en
- zet Ik onze Macht, onze Wijsheid en onze Liefde in werking voor het welzijn en de glorie van alle zaligen en van alle mensen.

Het geluid van deze klokken is zo luid en zo harmonieus dat het iedereen uitnodigt om mee te feesten.

Daarom komt iedereen aangerend om jouw daad te vieren.

Zo kun je zien dat de daden van de ziel waar mijn Wil heerst:
- gevormd worden in de Hemel in de Schoot van uw Schepper en
- naar de aarde neerdalen door middel van deze drie koorden van onze Macht, onze Wijsheid en onze Liefde,

- vooraleer ze terugkeren naar hun Bron om Glorie te brengen aan de Godheid.

Ik vind het leuk om aan deze koorden te trekken zodat iedereen de klank van deze mysterieuze klokken kan horen.

Daarna hoorde ik dat **het Heilig Sacrament in mijn kerk werd uitgesteld**. Ik zei tegen mezelf dat er voor mij geen kerkdienst was, noch een uitstelling van het Heilig Sacrament.

Mijn lieve Jezus, zonder mij de tijd te geven nog een andere gedachte toe te voegen, **zei mij**:

Mijn dochter, de uitstelling van het Heilig Sacrament is voor jou niet nodig. Want wie mijn Wil doet, heeft de grootste en de altijddurende uitstelling, die mijn Wil in de gehele Schepping kan hebben.

Iedere mens die door mijn Wil bezield wordt, vormt alle uitstellingen die kunnen bestaan.

Wat vormt mijn Goddelijk Leven in de Eucharistie? Mijn Wil.
Zonder mijn allerhoogste Wil die de hostie bezielt, zou er geen Goddelijk Leven in haar zijn. Het zou slechts een eenvoudige witte hostie zijn die de aanbidding van de gelovigen niet waardig zou zijn.

Maar, mijn dochter, ***mijn Wil wordt tentoongesteld in de zon***. En net zoals de Hostie bedekt is met een sluier die mijn Leven verbergt, heeft ook de zon een sluier van Licht die mijn Leven verbergt.

En toch: wie knielt er neer, wie stuurt er een kus van aanbidding, wie dankt mijn Wil die in de zon wordt uitgesteld? Niemand.
Wat een ondankbaarheid!

En toch houdt mijn Wil niet op.
Hij blijft het goede doen onder zijn sluier van Licht.
Hij volgt de voetstappen van de mens. Hij kleedt zijn daden.
Waar hij ook gaat, zijn Licht is voor hem en achter hem,
- om hem triomfantelijk in zijn Licht te ontvangen en
- om hem te geven wat goed is.

En Hij is bereid hem dit Goede en dit Licht te geven,
- zelfs als de mens het niet wil.

O, mijn Wil!

Hoe onoverwinnelijk, beminnelijk, bewonderenswaardig en onveranderlijk ben je, om het goede te doen, onvermoeibaar en zonder je ooit terug te trekken!

Zie je het verschil tussen de uitstelling van de Eucharistie en de voortdurende expositie van mijn Wil in alle geschapen dingen?

Voor de eucharistische aanbidding, moet de mens zich inspannen. Hij moet zich ertoe aanzetten en zich bereid maken om zijn Weldaden te ontvangen. Anders ontvangt hij niets.

Maar voor de expositie van mijn Wil in de geschapen dingen zijn het de dingen die naar de mens toekomen. Het is mijn Wil die zich inspant. En ondanks het feit dat de mens daar niet eens toe bereid is, is mijn Wil vrijgevig en overspoelt Hij hem met zijn Goede Dingen. En toch is er niemand die mijn eeuwige Wil aanbidt in al zijn exposities.

In de zon, symbool van de Eucharistie, verspreidt mijn Wil zijn Licht, zijn Warmte en zijn ontelbare Weldaden, maar altijd in stilte. Hij zegt nooit een woord en maakt zelfs nooit een verwijt, ondanks de afschuwelijke zonden die Hij kan zien.

In de zee echter, onder de sluiers van het water, toont mijn Wil zich op een andere manier. Hij lijkt te spreken in het ruisen van het water. Hij dwingt respect af door het daverend geraas van de branding. Hij kan schepen doen kapseizen, mensen meesleuren en hen begraven op de bodem van de zee zonder dat iemand zich daartegen kan verzetten.

Mijn Wil toont in de zee zijn macht en spreekt in het geruis, spreekt in de golven, spreekt in de hoge golven en roept de mens op om Hem te beminnen en te behouden. En als Hij niet gehoord wordt, toont Hij de goddelijke Gerechtigheid en verandert die sluiers in stormen, en Hij stort zich onverbiddelijk op de mens. zonder dat iemand zich daartegen kan verzetten.

Oh! Als de mensen aandacht zouden schenken aan alle exposities van mijn Wil in de hele Schepping, dan zouden zij altijd in aanbidding zijn voor mijn Wil, die zich toont:

- in de bloemenvelden waar Hij zijn geur verspreidt,
- in de bomen vol met vruchten met vele smaken.

Want er is geen enkel geschapen ding waar mijn Wil geen goddelijke en bijzondere openbaring in doet.

Aangezien de mensen mijn Wil niet de eer bewijzen die Hem in de Schepping toekomt, *is het aan jou om de altijddurende aanbidding van het Allerhoogste Fiat in de hele Schepping te handhaven.*

Jij bent mijn dochter, zij die zich aanbiedt als eeuwige aanbieder van deze Wil, Die op dit moment niemand heeft om Hem te aanbidden en Die geen wederliefde krijgt van de mensen.

21-3- 3 mei 1927 - Waar de Goddelijke Wil heerst, wordt God aanroepen, samen met zijn Handelen. Het aanbieden van de eigen daden aan God zuivert en reinigt hen.

(1) Terwijl ik mijn kleine daden aanbod als een eerbetoon van aanbidding en liefde aan de Allerhoogste Wil, dacht ik bij mezelf: "Is het echt waar dat alles wat ik doe in de Goddelijke Wil door God Zelf wordt gedaan? Welke glorie kan Hij ontvangen als Hij, nadat ik mijn kleine inspanningen (en al het andere wat ik kan doen) aan Hem gewijd heb, persoonlijk komt om het met mij te doen?"

Mijn lieve Jezus bewoog zich in mij. En Hij zei mij:

(2) "Mijn dochter, voel je Mij niet in jou terwijl Ik jouw daden volg? Inderdaad, waar mijn Wil heerst, worden alle dingen, zelfs de kleinste en meest natuurlijke, tot vreugde omgezet voor Mij en voor de ziel.

Zij zijn immers het gevolg van de Goddelijke Wil die in haar heerst. En deze Wil, kan uit zichzelf, zelfs geen schaduw van droefheid voortbrengen.

Integendeel, je moet weten dat in de Schepping onze Allerhoogste Fiat alle menselijke handelingen bepaald heeft. En Hij heeft hen vervuld met vreugde, blijdschap en geluk.

Het werk zelf mocht dan ook geen last zijn voor de mens, noch hem een schaduw van vermoeidheid geven.

Want door mijn Wil te bezitten bezat hij de kracht die nooit moe wordt en nooit vermindert.

Zie je, ook de geschapen dingen zijn daar een symbool van.

Wordt de zon misschien moe van het altijd geven van haar licht?

Natuurlijk niet.

Wordt de zee moe van het voortdurend ruisen, van het vormen van haar golven, van het voeden en vermenigvuldigen van haar vissen?

Natuurlijk niet.

Wordt de hemel moe van het altijd uitgestrekt zijn, de aarde van het bloeien? Natuurlijk niet.

Maar waarom worden ze niet moe? Omdat er in hen de Kracht van het Goddelijke Fiat zit, een Kracht die onuitputtelijk is.

Op dezelfde manier worden alle menselijke handelingen die in de Goddelijke Wil verricht worden, opgenomen in de Orde van alle geschapen dingen. En zij krijgen de stempel van Geluk: werken, eten, spreken, elke blik en elke stap – alles.

Zolang de mens in onze Wil bleef, bleef hij heilig en gezond, vol kracht en met onuitputtelijke energie.

Hij was in staat het geluk van zijn daden te voelen en Hem gelukkig te maken die hem zoveel geluk bracht.

Maar zodra hij zich terugtrok uit onze Wil, voelde hij zich ziek en verloor hij zijn geluk, zijn onuitputtelijke kracht en het vermogen om te genieten van het geluk van zijn daden en van alles wat de Goddelijke Wil hem liefdevol geschonken had.

Het is als het verschil tussen een gezond persoon en iemand die ziek is: *de gezonde man* geniet van zijn eten, werkt met veel energie, heeft plezier in wat hij doet. En hij houdt ervan om rond te wandelen en met zijn vrienden te praten.

De zieke man eet zonder smaak, houdt niet van gesprekken, heeft geen kracht om te werken en vindt amusement saai. Alles gaat

slecht voor hem – zijn ziekte heeft zijn aard en zijn handelingen veranderd in lijden.

Stel je nu voor dat deze zieke opnieuw gezond wordt, zijn krachten terugkrijgt en terug plezier krijgt in alles wat hij doet.

De reden voor zijn ziekte was dat hij buiten mijn Wil getreden was.

Door mijn Wil opnieuw te laten heersen,

- zal hij de Orde van Geluk in zijn daden terugvinden en
- zal hij de Goddelijke Wil toestaan om daar zijn plaats in te nemen.

Door zijn werk, het voedsel dat hij tot zich neemt en alles wat hij doet aan te bieden, zal de vreugde die mijn Wil in deze menselijke daden gelegd heeft, herrijzen en opstijgen naar zijn Schepper, om Hem de Glorie en de Vreugde die Hij in deze daden gelegd had, terug te geven.

Daarom roept de ziel waarin mijn Wil heerst, Mij niet alleen om samen met haar te werken. Zij geeft Mij ook de Eer en de Glorie van deze Vreugde waarmee Wij alle menselijke daden bekleed hebben.

Al bezit de mens niet de volledige eenheid van het licht van mijn Wil, toch zal God de glorie ontvangen van het geluk van zijn menselijke daden, op voorwaarde dat hij al zijn daden aan zijn Schepper aanbiedt als eerbetoen en aanbidding, aangezien de mens de zieke is, en God is dit niet.

Stel dat een zieke een taak verricht of zijn voedsel neemt en het aan een gezonde persoon geeft.

Dan merkt deze, die de volheid van de gezondheid geniet,

- niets van de vermoeidheid van dat werk,
- noch van de moeite die de zieke heeft gedaan om het te verrichten,
- noch van de afkeer van dat voedsel die hij zou hebben gevoeld als de zieke het had genomen,

Integendeel, hij geniet in de volheid van zijn gezondheid van het goede, de glorie en het geluk dat dit werk hem zal brengen en proeft het voedsel dat hem aangeboden is.

Zo zuivert het aanbieden van de eigen daden, de menselijke daden. En God ontvangt de glorie die Hem toekomt.

En in ruil daarvoor schenkt Hij nieuwe genade aan degene die Hem zijn daden aanbiedt".

21-4- 5 maart 1927 - Standvastigheid in het doen van het goede komt alleen van God. Als Hij eenmaal een handeling begint, houdt deze handeling nooit op. De gevolgen van standvastigheid. De Mensheid van Onze-Lieve-Heer verbond alle tijden en was een remedie en een model. God wil de rechten van de Goddelijke Wil beschermen.

(1) Ik voelde me zeer bedroefd omdat ik mijn lieve Jezus verloren was, en ik zei: "Mijn Liefde en mijn Leven, U bent vertrokken zonder zelfs maar afscheid te nemen en U hebt me niet eens laten zien waar ik U kan vinden. Het lijkt zelfs alsof U alle sporen uitgewist hebt. Want waar ik ook ga en U ook roep, U luistert niet naar mij. Alle wegen zijn afgesloten en ik ben uitgeput.

Ik moet wel stoppen en wenen omwille van Hem die ik koste wat het kost wil vinden. Ah! Jezus! Jezus! Kom terug! Kom naar degene die niet zonder U kan leven!

Terwijl ik mijn leed uitstortte, toonde Jezus zich zwakjes in mij. Toen ik zijn Aanwezigheid voelde, zei ik Hem: "Mijn Jezus, mijn Leven, U hebt me zo lang laten wachten dat ik het niet meer kan uithouden. Als U zich laat zien, is dat maar voor eventjes en spreekt U niet eens tegen mij. Dat maakt de duisternis nog dieper. Ik blijf hier in verwarring en in een roes van lijden. Ik zoek U, ik roep U. Maar ik wacht tevergeefs op U."

Jezus had medelijden met mij. En Hij zei mij:

(2) "Mijn dochter, wees niet bang. Ik ben hier bij jou. Mijn wens is dat je nooit mijn Wil verlaat en dat je je daden verderzet, zonder ooit de grenzen van het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat te verlaten. Dit zal je de standvastigheid geven, die je zal doen gelijken op je Schepper.

Want als God een daad eenmaal verricht heeft, laat Hij die voortduren, zonder ooit te stoppen.

Een altijd voortdurende daad kan alleen van God komen.
Hij kent geen onderbrekingen in zijn Handelingen.

Daarom is onze standvastigheid onwankelbaar. En met onze onmetelijkheid strekt zij zich overal uit en maakt onze handelingen ononderbroken.

En waar Wij ook zijn, vinden Wij onze standvastigheid
- die Ons de grootste eer bewijst,
- die Ons laat kennen als de Allerhoogste, Schepper van alles.

En zij maakt ons Wezen en onze handelingen onwankelbaar.
Want waar Wij ook willen neerdalen, daar vinden Wij onze standvastigheid die alles ondersteunt;

Mijn dochter, standvastigheid is een goddelijke Eigenschap.
En het is juist dat Wij een deelname aan deze goddelijke Eigenschap geven aan haar, die dochter van ons Goddelijke Fiat moet zijn en in ons Koninkrijk moet leven.

Dus door jouw daden in ons Fiat verder te zetten zonder ze ooit te onderbreken, laat je zien dat je al in het bezit bent van de eigenschap van onze Standvastigheid.

Hoeveel dingen vertelt de Standvastigheid ons!

Zij zegt dat de ziel alleen voor God handelt.

Zij zegt dat de ziel handelt met rede en met zuivere Liefde,
- en niet uit hartstocht en eigenbelang.

Zij zegt dat deze ziel het goede kent dat zij doet en daarom standvastig daarin blijft zonder ooit te onderbreken.

De standvastigheid zegt met onuitwisbare letters:

“Hier is de vinger van God.”

Wees daarom standvastig in je daden. En je zal altijd onze goddelijke Standvastigheid in jouw werken hebben.

(3) Ik zette vervolgens mijn daden in de Allerhoogste Wil verder. Ik kwam op het punt waarop ik **de Daden van Jezus** volgde, vanaf het moment van zijn Conceptie in de Schoot van de onbevleete Maagd Maria, tot aan zijn Dood op het Kruis,

Toen liet mijn aanbiddelijke Jezus zich opnieuw horen. **Hij zei mij:**
(4) "Mijn dochter, mijn Mensheid is naar de aarde gekomen, als in

het midden van de tijden, om het verleden te herenigen.
Toen heerste de volheid van mijn Wil in de mens en alles in de Schepping was van hem. Hij had overal zijn koninkrijk, zijn werkzaam en goddelijke Leven.

Ik sloot deze volheid van mijn Goddelijke Wil in Mijzelf in.

En door degenen van het heden aan Mij te binden, maakte Ik Mijzelf tot het eerste model, om de remedies te vormen die zij nodig hadden, de hulp, de lessen die nodig waren om hen te genezen. Vervolgens verbond Ik het nageslacht van Adam met de volheid van deze Goddelijke Wil, die in de eerste tijden van de Schepping heerste.

Mijn komst op aarde was:

- hetgeen alle tijden met elkaar verbond en verenigde,
- het Geneesmiddel dat deze verbinding vormde om het Koninkrijk van het goddelijke Fiat opnieuw te laten heersen onder de mensen.
- een voorbeeld dat Ik achterliet, zodat iedereen, door dit te volgen, in de banden kon blijven die Ik voor hen creëerde.

Daarom heb Ik je verteld over mijn komst op aarde, vooraleer Ik je over mijn Wil sprak. Ik heb je verteld over wat Ik gedaan en geleden heb om je de remedies en het voorbeeld van mijn Leven te geven. Daarna heb Ik je over mijn Wil gesproken.

Het zijn banden die Ik in jou gevormd heb, en in deze banden vormde Ik het Koninkrijk van mijn Wil.

Als bewijs hiervan is er de Kennis die Ik je gegeven heb:

- over mijn Wil,
- over zijn Pijn omdat Hij niet in al zijn volheid onder de mensen regeert, en
- over alle Goede Dingen die aan de kinderen van zijn Rijk beloofd zijn.

(5) Luisa: “Ik bleef bidden en ik voelde me een beetje slaperig, toen ik plotseling iemand luid in mij hoorde spreken. Ik keek goed en ik zag dat het mijn geliefde Jezus was, met zijn armen uitgestrekt, alsof Hij me wilde omhelzen. Met luide stem **zei Hij mij**:

(6) "Mijn dochter, ik vraag van jou niets anders, dan de dochter, de moeder en de zuster van mijn Wil te zijn en zijn Rechten, zijn Eer en zijn Glorie in jou veilig te stellen."

(7) Hij zei dit met een luide en krachtige stem. Nadien verzachtte Hij zijn stem, Hij omhelsde mij en **Hij voegde eraan toe**:

(8) "Mijn dochter, de reden waarom Ik de rechten van mijn eeuwig Fiat wil veiligstellen, is, dat Ik *de Allerheiligste Drie-Eenheid in de ziel wil inplanten*. Enkel onze Goddelijke Wil kan Ons de plaats en de glorie verschaffen die Ons waardig zijn

En alleen door een Goddelijke Wil kunnen Wij vrij handelen en alle zegeningen van de Schepping in jou verspreiden – om nog mooiere dingen te vormen.

Met onze Wil in de ziel kunnen Wij immers alle dingen kunnen doen. Zonder die Wil, ontbreekt het Ons aan de ruimte om te handelen en ons Werk uit te breiden. En omdat Wij niet vrij zijn, blijven Wij dan in onze hemelse Woning.

Het is zoals een koning die één van zijn onderdanen buitengewoon bemint.

Hij wil bij hem komen wonen in zijn arme hut, maar hij wil vrij zijn. Hij wil al zijn koninklijke bezittingen in die arme hut kunnen plaatsen. Hij wil bevelen voeren. Hij wil zijn heerlijke gerechten en al het goede met zijn onderdaan delen.

Kortom, hij wil zijn leven als koning leiden.

Maar zijn dienaar wil geen koninklijke kledij dragen. Hij wil niet dat de koning regeert en Hij weigert zich aan te passen aan de koninklijke gerechten.

Waar mijn Wil niet regeert, ben Ik niet vrij. Er is dan een voortdurend conflict tussen de menselijke wil en de Goddelijke Wil. Bijgevolg wanneer onze rechten niet veilig zijn, kunnen Wij niet regeren en blijven Wij in ons koninklijk Paleis.

21-5- 10 maart 1927 - Bij de Schepping gaf God de mensen het recht om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil te bezitten.

(1) Terwijl ik op mijn gebruikelijke manier ***de handelingen van de Allerhoogste Wil in de Schepping*** volgde, kwam ik bij het moment waarop God de mens schiep.

Ik verbond mij met de eerste, volmaakte daden die Adam verrichtte nadat hij geschapen was, om samen met hem te beginnen en verder te gaan toen hij zondigde, daar waar hij ophield God lief te hebben en te aanbidden, met die volmaaktheid waarmee hij was begonnen in de eenheid van het Allerhoogste Fiat

Terwijl ik dit deed, dacht ik bij mijzelf:

"Maar hebben wij wel recht op dit Koninkrijk van de Goddelijke Wil?"

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij. Hij zei mij:

(2) "Mijn dochter, je moet weten dat Adam, vooraleer hij zondigde, zijn daden verrichtte in het Goddelijke Fiat. Dat betekent dat de Drie-Eenheid hem het bezit van dit Koninkrijk gegeven had.

Om een Koninkrijk te kunnen bezitten, is het noodzakelijk dat er

- iemand is om het te vormen,
- iemand om het te geven, en
- iemand om het te ontvangen.

Het is de Godheid die het gevormd en gegeven heeft,.

En het is de mens die het ontvangen heeft.

Adam bezat dus dit Koninkrijk en het Goddelijke Fiat vanaf het moment van de Schepping. Aangezien hij het hoofd was van de hele menselijke generatie, kregen alle mensen dit recht van bezit.

Nadien verloor Adam het bezit van dit Koninkrijk. Want door zijn eigen wil te doen, bracht hij zichzelf in oorlog met het eeuwig Fiat.

De arme Adam was te zwak om de strijd aan te gaan en hij had geen leger dat in staat was om te strijden tegen zo'n heilige Wil. De Kracht van deze Wil is immers onoverwinnelijk is en Hij beschikt over een formidabel leger. Hij werd dus verslagen en verloor het Koninkrijk dat Wij hem gegeven hadden.

De Kracht die hij vóór de val bezat, was de Onze. En hij beschikte zelfs over ons leger. Na zijn zonde keerde zijn Kracht terug naar zijn Bron en liet het leger hem in de steek om zich aan Ons ter beschikking te stellen.

Maar dat nam voor zijn nakomelingen het recht niet weg, om het Koninkrijk van mijn Wil te heroveren.

Het is vergelijkbaar met wat er zou kunnen gebeuren met een koning die zijn koninkrijk zou verliezen na een verloren oorlog. Is het niet mogelijk dat één van zijn zonen, door een andere oorlog, het koninkrijk van zijn vader, dat hij al eens bezat, zou kunnen heroveren?

Ik ben het, de Goddelijke Overwinnaar, die naar de aarde gekomen ben om terug te winnen wat de mens verloren heeft.

En als Ik iemand gevonden heb aan wie Ik dit Koninkrijk kan geven, herstel Ik zijn kracht en stel Ik mijn leger opnieuw ter beschikking om de Orde en de Glorie in dit Koninkrijk te handhaven.

En wat is dat leger, een prachtig en formidabel leger dat het leven van dit Koninkrijk in stand houdt? *Het bestaat uit de hele Schepping.* In elk geschapen ding is het Leven van mijn Wil aanwezig. Zij is meer dan een wonderbaarlijk en formidabel leger om het leven van dit Koninkrijk te handhaven.

Als de mens het hele onoverwinnelijke leger van de Schepping zou zien verdwijnen, dan zou hij de hoop verliezen om dit Koninkrijk opnieuw te bezitten.

Dan zou je kunnen zeggen: "God heeft Zijn Wil teruggetrokken van het aardoppervlak dat het tot leven bracht, verfraaide en verrijkte. Het koninkrijk is er niet meer, er is geen hoop meer dat het in ons bezit kan komen".

Maar zolang dit leger van de Schepping bestaat, is het slechts een kwestie van tijd totdat Wij iemand vinden die het wil ontvangen.

Als er geen hoop meer was om dit Koninkrijk van het Goddelijke Fiat te bezitten, zou het immers niet nodig geweest zijn dat God je

- zoveel Kennis over Hem meedeelt,
- zijn verlangen meedeelt om Hem te zien regeren,
- de omvang van zijn Lijden laat zien omdat Hij nog niet regeert.

Wanneer iets onmogelijk is, heeft het geen zin erover te praten. Ik zou dan ook geen reden gehad hebben om je zoveel over mijn Goddelijke Wil te vertellen. Het feit dat Ik erover spreek, is dus een teken dat Ik het je opnieuw in bezit wil geven.

21-6- 13 maart 1927 - De Goddelijke Wil laat niemand in de steek. Hij bezit de Kracht om te vernieuwen. Hij houdt alles in de palm van zijn Hand.

(1) Mijn arm bestaan leeft onder de druk van het gemis van mijn lieve Jezus.

De uren lijken eeuwen te duren en ik voel het volle gewicht van mijn harde ballingschap.

O mijn God! Wat een lijden! Leven zonder degene die mijn leven, mijn hart en mijn adem is! Jezus, wat een wrede marteling is uw afwezigheid!

Alles staat stil en is geblokkeerd. Hoe kan de goedheid van uw tedere Hart het verdragen om mij zo bedrukt te zien vanwege jou? Doen mijn zuchten je geen pijn meer? Raken mijn gekreun en geklaag U niet meer, terwijl ze enkel naar U zoeken om het Leven te vinden?

Ik wil het Leven, niets anders, en U weigert het mij. Jezus! Jezus! Wie had kunnen denken dat U me zo lang alleen zou laten? O, kom terug! Kom terug! Ik kan het niet meer verdragen!

Zo uitte ik mijn verdriet. Toen manifesteerde mijn geliefde Jezus, mijn Leven, zich in mij en **Hij zei:**

(2) "Mijn dochter, jij hebt het gevoel dat Ik je in de steek gelaten heb. Maar voelde je mijn Leven niet in jou? Mijn Wil heeft je niet verlaten. Integendeel, zijn Leven in jou heeft zijn volheid bereikt.

Mijn Wil laat niemand in de steek, zelfs niet de verdoemden in de hel, waar Hij zijn onverbiddelijke en onverzoenlijke Gerechtigheid voltrekt. Want in de hel is er geen verzoening en dat is hun kwelling. Het is rechtvaardig dat iedereen die Hem niet gewild heeft om bemind, gelukkig en verheerlijkt te worden, Hem ontvangt om erdoor gekweld en vernederd te worden.

Mijn Wil laat niemand in de steek, of het nu in de hemel, op aarde of in de hel is. Hij heeft alles in de palm van zijn Hand en niets kan Hem ontgaan, of het nu de mens, het vuur, het water, de wind of de zon is.

Hij regeert en verspreidt zijn Leven overal.
Hij heerst en domineert over alles.
Hij geeft niets op en Hij omhult alles.
Hoe zou Hij ooit zijn eerstgeboren dochter kunnen verlaten, in wie zijn Liefde, zijn Leven en zijn Heerschappij gecentraliseerd zijn?

Mijn Goddelijke Wil strekt zich overal uit en heerst over alles.

Als de mens Hem liefheeft,

- dan wordt mijn Wil één en al Liefde en schenkt Hij zijn Liefde.

Als de mens Hem als Leven wil,

- vormt mijn Wil in hem zijn goddelijke Leven en

als de mens zijn Koninkrijk wil,

- vormt Hij zijn Koninkrijk in de mens.

Mijn Wil ontplooit zijn daden volgens de gesteldheid van de mensen.

Door zijn scheppende Kracht regenerereert Hij zijn Goddelijk Leven, zijn Heiligheid, zijn Vrede, zijn verzoening en zijn Geluk.

Hij vernieuwt zijn Schoonheid en zijn Genade.

Mijn Wil weet hoe alles moet gebeuren.

Hij geeft zich aan iedereen en Hij strekt zich overal uit.

Zijn daden zijn ontelbaar en vermenigvuldigen zich tot in het oneindige. Hij schenkt aan elk schepsel een nieuwe daad naar gelang zijn aard. Zijn diversiteit is onuitsprekelijk.

Wie kan aan mijn Wil ontsnappen? Niemand!

Zou iets in mijn Schepping buiten mijn Wil kunnen vallen of niet door Ons geschapen zijn? Dat kan niet, want het recht om te scheppen behoort alleen aan God toe.

Daarom zal mijn Wil je nooit verlaten, of het nu in het leven is of in de dood, noch zelfs na de dood.

Temeer omdat, nadat Ik jou als mijn speciale dochter geregenereerd heb, Wij beiden zijn Koninkrijk verlangen.

Waar mijn Wil is, ben ook Ik, in volle triomf.

Kan er ooit een wil bestaan zonder de persoon aan wie die wil toebehoort? Zeker niet! Wees dus niet verbaasd als je vaak het

gevoel hebt dat mijn Leven je verlaat.

Zelfs als je voelt dat mijn Leven je verlaat, is dat niet waar.

Dit gebeurt met alle geschapen dingen, die soms lijken te sterven, maar dan weer opstaan.

De zon lijkt bijvoorbeeld te sterven, terwijl het in werkelijkheid de aarde is die in haar baan draait. De zon leeft inderdaad en blijft altijd op haar plaats. En dit is zo waar dat, terwijl de aarde blijft draaien, zij haar zon weer terugvindt, alsof zij tot nieuw leven ontwaakt.

Op aarde lijkt alles te sterven – de planten, de prachtige bloemen, het heerlijke fruit – maar dan komt alles weer tot leven en herleeft het. Zelfs *de menselijke natuur* lijkt te sterven terwijl ze slaapt, maar toch wordt ze elke ochtend krachtiger en hersteld wakker.

Van alle geschapen dingen zijn alleen *de hemelen* altijd onveranderlijk en sterven nooit – symbolen van de stabiliteit van de goede Dingen in het Hemels Vaderland, dat nooit aan verandering onderhevig is.

Maar *alle andere dingen* – zoals water, vuur, wind en al het andere – lijken te sterven, maar dan komen ze weer tot leven.

Zij zijn immers allemaal bezielde door Mijn Wil:

- die niet aan de dood onderhevig is en
- die de kracht heeft om alles zo vaak als Hij wil weer tot leven te brengen.

En zelfs als zij lijken te sterven, hebben ze eeuwig leven door de regenererende kracht van Mijn Wil.

Bovendien *sterven alle mensen*, maar ze kunnen onmiddellijk terugkeren naar het leven en de levendigheid door de deugd en kracht van Mijn Wil.

Nu gebeurt hetzelfde met jou. Het lijkt je alsof mijn Leven sterft, maar dat is niet waar. Mijn Wil blijft inderdaad in jou aanwezig. Zijn regeneratieve kracht stelt Mij in staat om keer op keer in je ziel te herrijzen, zo vaak als Ik dat wil.

Waar Mijn Fiat aanwezig is, kan er geen dood zijn, noch zegeningen die voorbijgaan, maar alleen eeuwig leven, dat nooit eindigt.

21-7- 16 maart 1927 – Bij zijn Conceptie verbond Jezus de mensen opnieuw aan zijn Koninkrijk. De Goddelijke Wil bezit de universele handelingen die nodig zijn om de komst van zijn Koninkrijk af te smeken.

(1) Ik dacht aan het Allerhoogste Fiat en aan de manier waarop dit Koninkrijk zou kunnen komen en gerealiseerd worden. Mijn lieve Jezus toonde zich in mij en **Hij zei mij**:

(2) “Mijn dochter, bij mijn Conceptie, verbond Ik het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil opnieuw met de mensen. Het was noodzakelijk dat Hij absolute heerschappij nam over mijn Mensheid en vrijelijk in al mijn Handelingen leefde, om zo zijn Koninkrijk in mijn Mensheid te kunnen uitbreiden zoals Hij dat wilde.

Zo vormden alles wat Ik gedaan heb: mijn werken, gebeden, ademhalingen, hartslagen en al mijn lijden, banden die het Koninkrijk van mijn Fiat met de mens herenigden.

Ik vertegenwoordigde de nieuwe Adam. Ik moest niet enkel de remedies brengen om de mensen te redden. Ik moest ook herdoen en teruggeven wat de oude Adam verloren had.

Daarom moest Ik een menselijke natuur aannemen om daarin te kunnen opnemen, wat de mens verloren had en hij door Mij kon terugvinden.

De Gerechtigheid vereiste dat de Goddelijke Wil kon beschikken over *een menselijke natuur*, die Hem geen weerstand bood. Dan kon het Koninkrijk van mijn Wil zijn heerschappij opnieuw onder de mensen uitbreiden.

Een menselijke natuur had mijn Wil zijn Recht ontnomen om te heersen. Er was een andere menselijke natuur nodig om Hem dit recht terug te geven.

Daarom was mijn komst naar de aarde er niet alleen met het oog op de Verlossing. De belangrijkste reden was veeleer om het Koninkrijk van mijn Wil te vormen in mijn Mensheid, om het opnieuw aan de

mensen te kunnen geven.

Zonder een herstel van de oorspronkelijke orde van de dingen in het Werk van de Schepping, zoals zij uit onze Scheppende Handen voortgekomen zijn, zou mijn komst op aarde onvolledig geweest zijn en God onwaardig. Deze Orde is: ***dat onze Wil over alles heerst.***

Ik moest ervoor zorgen dat deze nieuwe banden die door mijn Mensheid tussen het Koninkrijk van mijn Wil en de zielen gevormd waren, volledig geldig, levend en erkend zouden zijn.

Daarom moest Ik een betrouwbare ziel kiezen, aan wie Ik de speciale taak kon toevertrouwen, om dit Koninkrijk van mijn Wil bekend te maken. Haar taak zou zijn om de nieuwe banden die mijn Wil gevormd had in mijn Mensheid, te versterken en hen de kracht te geven om deze banden van mijn Heerschappij over te dragen aan andere zielen.

Daarom blijf Ik in het diepste van je ziel – om het Leven van mijn Allerhoogste Fiat in stand te houden, om deze banden te versterken en om zijn Heerschappij uit te breiden. En Ik vertel je veel dingen over mijn Wil die nog nooit eerder verteld zijn.

Wees dus aandachtig, want het gaat om het grootste, namelijk: *het herstellen van de Orde van de Schepping tussen de Schepper en de mens.*

(2) Bovendien was het noodzakelijk dat Ik eerst één ziel zou kiezen, die zo in het Goddelijke Fiat zou leven, dat zij universele Daden aan mijn Goddelijke Wil zou aanbieden. Want mijn Wil is universeel.

Hij is overal. En er is geen mens die zijn leven niet van Hem ontvangt. Door zich uit mijn Wil terug te trekken, verwierp de mens een universeel Goed. En hij ontnam God de glorie, de aanbidding en de liefde die Hem toekomen.

Om dit Koninkrijk, deze universele Zegeningen, aan de mensen terug te geven, heeft God nu een trouwe ziel nodig, die, door in mijn Fiat te leven, in staat is deze universele Daad over te brengen.

En terwijl deze ziel God liefheeft, aanbidt, verheerlijkt en tot Hem bidt, verenigt zij zich met de Goddelijke Wil, om universele Liefde

voor allen te schenken, de aanbidding en de glorie voor elke ziel. En door haar gebed te verspreiden alsof ieder afzonderlijk bidt, smeekt zij op universele wijze dat het Rijk van het Goddelijke Fiat te midden van de mensen moge komen.

Inderdaad, een universeel Goed kan enkel verkregen worden door universele Daden. En deze Daden kunnen enkel in mijn Wil gevonden worden.

Als je liefhebt in het Fiat, strekt jouw liefde zich uit waar mijn Wil ook gevonden wordt. En mijn Wil voelt jouwe liefde in alles. Hij voelt zich overal gevolgd.

Inderdaad, Hij voelt in jou zijn eerste Liefde, de Liefde, waarvan Hij in het begin van de Schepping besloten had, dat de mens deze zou hebben. Hij voelt de echo ervan in jouw liefde, die niet weet hoe ze moet liefhebben met een eindige en beperkte liefde, maar die liefheeft met een oneindige en universele Liefde.

Hij voelt de eerste liefde van Adam vóór zijn zonde, die niets anders deed dan de echo van de Wil van zijn Schepper herhalen. En deze universele Daden die mijn Wil overal volgen, zorgen ervoor dat Hij zich aangetrokken voelt om opnieuw onder de mensen te komen heersen.

Mijn dochter, Ik koos jou, uit hun eigen geslacht:

- *niet alleen* om je de Kennis, de Goede Dingen en de Wonderen van dit Fiat bekend te maken,
- *maar ook* om ervoor te zorgen dat jij, door in Hem te leven, met je universele daden mijn Wil zou beïnvloeden, om opnieuw te komen regeren te midden van de mensen, zoals in het begin van de Schepping

Daarom is het aan jou gegeven om iedereen te verenigen, iedereen te omhelzen. Wanneer dan iedereen en alles in jou gevonden wordt, zoals alles in mijn Wil gevonden wordt, zal je ervoor zorgen dat zij het eens worden. Zij zullen elkaar de vredeskus geven en mijn Koninkrijk onder de mensen zal hersteld worden.

Het is daarom noodzakelijk om de kennis, de wonderen van mijn Goddelijk Fiat bekend te maken. De mensen moeten immers

voorbereid worden; zij moeten aangemoedigd worden om te willen leven in dit Rijk van mijn Wil, om het te wensen en vurig te verlangen om de Goede Dingen die erin te vinden zijn, te verkrijgen.

(3) Het was daarom ook noodzakelijk om eerst een ziel te kiezen die in Hem leeft. Zo kan zij met de universele Daden, die mijn eigen Wil haar geeft, en die Goddelijke Daden zijn, het Koninkrijk van mijn Fiat voor de hele mensheid afsmecken.

Ik handel als een koning wiens volk zich verzet heeft tegen zijn wetten. Hij maakt gebruik van zijn macht en hij stuurt een deel van het volk in de gevangenis, een ander deel in ballingschap, en hij ontnemt nog andere al hun bezittingen. Kortom, iedereen krijgt wat hij volgens het recht verdient. Na verloop van tijd krijgt de koning medelijden met zijn volk.

In zijn verdriet koos hij een van zijn trouwste ministers en hij zei hem: "Je hebt mijn vertrouwen en ik heb besloten je de opdracht te geven, om deze arme ballingen terug te roepen, de gevangenen vrij te laten en iedereen de bezittingen terug te geven die ik hen afgenomen heb. Als zij mij trouw blijven, zal ik hun bezittingen en weldaden verdubbelen."

De koning en zijn trouwe minister voeren een lang gesprek en ze spreken alles af wat er moet gebeuren. Temeer omdat deze minister altijd aan de zijde van de koning stond en hem voor zijn volk smeekte, om iedereen genade, vergeving en verzoening te schenken.

Nadat ze alles in het geheim geregeld hebben, roepen ze de andere ministers bij zich. En ze geven hen de opdracht om het goede nieuws onder het volk, de gevangenen en de ballingen, te verspreiden:

- dat de koning vrede met hen wil sluiten,
- dat hij wil dat iedereen zijn plaats terug inneemt en
- dat hij hen al hun bezittingen wil teruggeven.

Dit goede nieuws wordt aangekondigd. Het volk wacht er met een vurig verlangen op. En iedereen maakt zich door zijn daden klaar om zijn vrijheid en het koninkrijk dat zij verloren hadden, terug te krijgen.

Terwijl hij dit goede nieuws verspreidt, blijft de trouwe minister in contact met de koning. En hij dringt er met onophoudelijke gebeden bij hem op aan, dat het volk de zegeningen ontvangt, die zij beiden hebben besloten hen te schenken.

Dat is precies wat Ik gedaan heb.

Ik geef, en zij vraagt wat nodig is.

Het geheim tussen Mij en jou heeft de vele kennis die Ik je gegeven heb over het koninkrijk van mijn Goddelijke Fiat, tot rijpheid gebracht. Het heeft veel van je daden in mijn Fiat tot bloei gebracht.

Het geheim tussen Mij en jou heeft Mij mijn pijn laten uiten, die zo oud is als de vele eeuwen waarin mijn Wil, te midden van de mensen was, en het leven was van al hun daden. Maar zij herkenden Hem niet. En hierdoor hielden zij Hem in een toestand van voortdurende doodstrijd.

Mijn dochter, mijn Lijden, in het geheim uitgestort in het hart van degene die Mij bemint, heeft de kracht om Gerechtigheid in Barmhartigheid te veranderen en mijn bitterheid in zoetheid.

Ik heb Mij dus aan jou toevertrouwd.

En nadat Wij alles samen geregeld hebben voor mijn Koninkrijk,, heb Ik mijn dienaren geroepen en hen opgedragen om het prachtige nieuws van mijn Allerhoogste Fiat aan te kondigen, de vele parels van Kennis en de oproep aan iedereen:

- om naar mijn Koninkrijk te komen,
- om uit de gevangenschappen te komen,
- om de ballingschap van de menselijke wil te verlaten;
- om bezit te nemen van de Goede Dingen die zij verloren hadden,
- om niet langer ongelukkig en als slaven van de menselijke wil te leven, maar gelukkig en vrij in mijn Goddelijke Wil .

Dit geheim heeft de kracht gehad om ons van Hart tot hart de vele wonderbaarlijke manifestaties van het eeuwig Fiat te vertellen.

Het openbaar maken van ons lang bewaard geheim zal een zeer grote indruk maken op het volk. Verrast, zullen zij zelf vurig smeken dat mijn Koninkrijk komt, dat een einde zal maken aan al hun ellende.

21-8- 19 maart 1927 - Bezorgdheid. Wie zijn zending op aarde niet voltooit, zal deze in de Hemel volbrengen. De Zending van het Fiat zal zeer lang duren. De orde van de oneindige Wijsheid.

(1) Ik maakte me zorgen over de gezondheid van eerwaarde priester Di Francia. De brieven die ik van hem ontving, waren bijna alarmerend. Ik dacht aan de toekomst van mijn geschriften. Waarom wilde hij hen zo graag meenemen? Wat zal ervan worden?

Als Onze-Lieve-Heer hem naar het hemels Vaderland zou roepen, zou de zending van de publicatie en de kennis van het Fiat geen vruchten afwerpen. Want hij had nog bijna niets gedaan. Hij was hooguit begonnen. Hij heeft de wil om ze te publiceren, maar het is een zeer langdurig werk en wie weet hoelang het zal duren.

Wat de priester betreft, als Jezus hem aan het begin van deze zending terugroept, zal deze geen vruchten afwerpen. Hetzelfde zal voor mij gelden als ik het geluk heb om naar mijn eeuwig vaderland te vertrekken. Wat zullen de vruchten van mijn zending zijn? Wat hebben al die offers, al die nachten doorgebracht met schrijven, voor zin gehad?

Ook de vele belangen van Jezus zullen vruchteloos blijven, want **Hij heeft zelf gezegd** dat een goede daad alleen vruchten afwerpt als hij bekend is.

Als deze geschriften dus niet bekend zijn, zullen ze als verborgen vruchten zijn, zonder dat iemand de goede dingen die ze bevatten kan ontvangen.

Ik dacht aan dit alles toen mijn Jezus zich in mij toonde.
En **Hij zei mij:**

(2) “Mijn dochter,
als iemand een zending gekregen heeft, en
- hij nauwelijks de tijd gehad heeft om ermee te beginnen of
- hij deze niet volledig volbracht heeft,
en ik hem op dat moment naar de Hemel roep,
dan zal hij zijn zending vanuit de Hemel voltooien.

Hij zal namelijk in het diepst van zijn ziel het Goede bezitten van de Kennis die hij tijdens zijn leven verworven heeft.
In de Hemel zal hij dit duidelijker begrijpen.

Hij zal het grote Goed van de Kennis van het allerhoogste Fiat begrijpen. Hij zal bidden en de hele Hemel laten bidden opdat mijn Fiat op aarde bekend wordt, en hij zal smeken om een helderder Licht te geven aan hen die zich inzetten om het bekend te maken.

Bovendien zal elke Kennis van mijn Wil een extra glorie voor de ziel zijn, een groter Geluk. Naarmate mijn Wil op aarde bekend wordt, zullen de glorie en het geluk van de ziel verdubbeld worden.
Want het zal de vervulling zijn van de zending die zij wilde vervullen.

Het is rechtvaardig dat, naarmate zijn zending op aarde vervuld wordt, hij de vruchten van deze zending ontvangt. Daarom heb Ik hem gezegd dat hij zich moet haasten.
Ik heb hem erop gewezen dat hij geen tijd mocht verliezen.
Want ik wilde niet alleen dat hij zou beginnen, maar ook dat hij een groot deel van de publicatie van de Kennis van het eeuwige Fiat zou volbrengen, zodat hij niet alles vanuit de Hemel hoeft te doen.

Degene die zijn zending op aarde heeft volbracht, kan daarentegen zeggen: "Mijn missie is volbracht." Wie zijn zending op aarde niet heeft volbracht, moet dat in de Hemel doen.

Wat jou betreft, jouw zending is zeer lang en je kunt haar niet op aarde volbrengen.

Zolang alle kennis over het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde niet bekend is, zal jouw zending niet voltooid zijn.
In de Hemel zal je veel te doen hebben.

Mijn Wil, die je op aarde hard heeft laten werken voor zijn Koninkrijk zal je in de Hemel niet zonder werk laten zitten en met jou samenwerken. Hij zal je altijd gezelschap houden.

Je zult dus niets anders doen, dan heen en weer reizen tussen de Hemel en de aarde, om te helpen mijn Koninkrijk te vestigen met decorum, eer en glorie.

Dit zal voor jou een grote voldoening, een grote eer en een grote glorie zijn, om te zien dat *jouw kleinheid, verenigd met mijn Wil de Hemel naar de aarde en de aarde naar de Hemel gebracht heeft.*

Je zou geen groter geluk kunnen ontvangen.

Meer nog, je zal zien:

- de glorie van uw Schepper vervuld door zijn schepsel,
- de Orde hersteld,
- de hele Schepping in haar volle pracht, en
- de mens, onze schat, op zijn ereplaats.

Hoe groot zal onze tevredenheid, onze vreugde en ons geluk zijn wanneer Wij zien dat het plan van de Schepping verwezenlijkt is!

Wij zullen je dan de titel van *Verlosseres van onze Wil* geven door je tot *moeder van alle kinderen van ons Fiat* te benoemen. Zul je daar niet gelukkig mee zijn?

(3) Daarna volgde ik de Daden in de Goddelijke Wil. Omdat ik mijn lieve Jezus niet kon vinden, dacht ik dat Hij niet meer van mij hield zoals vroeger. Want toen leek Hij niet zonder mij te kunnen zijn. Hij kwam en ging, en nu laat Hij me dagenlang alleen. Hij nam me altijd mee naar de Hemel en bracht me dan weer terug naar de aarde, tot mijn grote wanhoop. Nu is alles voorbij.

Dat dacht ik toen Hij zich in mij toonde en **Hij zei mij:**

(4) “Mijn dochter, je beledigt Mij door te denken dat Ik je niet meer bemin zoals vroeger. Dit is niets anders dan de Wil van mijn oneindige Wijsheid.

Je moet ook weten dat **mijn onafscheidelijke Moeder,** in haar vroege jaren vaker in de Hemel was dan op aarde.

Want zij moest van Ons zeeën van Genade, Liefde en Licht ontvangen om in haar de Hemel te vormen, waar het Eeuwige Woord kon ontvangen worden en zijn verblijfplaats kon vestigen.

En toen de Hemel gevormd was in de Soevereine Koningin, was het niet langer nodig dat zij zo vaak naar het Hemels Vaderland kwam omdat zij de Hemel in zich had.

Ik heb hetzelfde met jou gedaan.

Wat vroeger nodig was, is dat vandaag niet meer.

En wat is beter: Mij bezitten in het diepst van je ziel onder de prachtige Hemel van mijn Wil, die in jou gevormd is, of vaak het Hemels Vaderland bezoeken?

Ik geloof dat het beter is om Hem te bezitten.

Wat Ik dus gedurende vele jaren in jou gedaan heb, was niets anders dan mijn Hemel in jou vormen. Nadat Ik die gevormd heb, is het niet meer dan terecht dat Ik ervan geniet en dat jij je met Mij verheugt over de Hemel die Jezus in je ziel gevestigd heeft.

21-9- 22 maart 1927 - Luisa zoekt overal naar Jezus. Wie in de Goddelijke Wil leeft, leeft in de Echo van de Stem van Jezus. De effecten van de Zon van de Goddelijke Wil wanneer Zij in de ziel opkomt.

(1) In mijn gebruikelijke toestand ***volgde ik de Goddelijke Wil in de Schepping***, gaande van het ene geschapen ding naar het andere. Ik riep mijn lieve Leven, mijn dierbare Jezus, op om samen met mij de daden van zijn Wil in alle geschapen dingen te volgen. Omdat ik Hem niet zag, voelde ik de pijn van zijn afwezigheid door me heen gaan.

En in mijn verdriet *zei ik Hem*:

"Mijn Jezus, ik weet niet wat ik moet doen om U te vinden.

Ik vraag aan uw Gerechtigheid om *U te roepen in de zee* en aan uw Macht in *het geraas van de golven*, en U luistert niet naar mij.

Ik vraag het aan het *Licht van de zon* en aan de intensiteit van *haar Warmte*, die uw Liefde symboliseert, en U komt niet.

Ik zeg tegen uw *ontelbare Werken* in de onmetelijkheid van het *hemelgewelf* om U te roepen. En het is tevergeefs.

Wat kan ik doen om U te vinden? Als ik U niet vind te midden van uw Werken, binnen de grenzen van uw eigen Wil, waar kan ik dan mijn Leven vinden? Zo uitte Ik mijn verdriet.

Toen toonde Hij zich in mij en ***Hij zei mij***:

(2) "Hoe mooi ben je, mijn dochter. Hoe mooi is het om je kleinheid te zien, verloren in mijn Wil, je Mij te zien zoeken te midden van mijn Werken, zonder Mij te vinden!"

(3) Ik zei Hem: "Mijn Jezus, U doet mij sterven. Zeg Mij, waar verbergt U zich?"

(4) Jezus antwoordde: "Ik ben in jou verborgen. Wanneer je de stem van iemand hoort, dan denk je dat die persoon dicht bij jou is. Mijn Wil is de echo van mijn Stem.

Als je in mijn Wil blijft en je gaat rond tussen de Werken van mijn Fiat, ben je in de echo van mijn Stem en dan ben Ik dicht bij jou of in jou. En Ik geef je met mijn adem de vleugels om rond te gaan tot waar mijn Stem reikt en zo ver als mijn Fiat reikt.

(5) Verrast zeg ik Hem: "Mijn Liefde, uw Stem reikt zeer ver omdat er geen plaats is waar uw Wil niet is."

(6) Jezus voegde eraan toe:

(7) "Zeker, mijn dochter, er kan geen Wil of Stem zijn als er niemand is om ze uit te spreken. Daarom is mijn Wil overal. Er is geen plaats tot waar mijn Stem, die mijn Fiat aan alle dingen draagt, niet reikt. Als je je dus in mijn Wil bevindt te midden van mijn Werken, kan je er zeker van zijn dat uw Jezus bij jou is."

(8) Daarna dacht ik na over het grote Goed dat de Goddelijke Wil ons brengt. Terwijl ik er volledig in ondergedompeld was, voegde mijn lieve Jezus eraan toe:

(9) "Mijn dochter, wanneer de zon opkomt, verdrijft zij de duisternis en laat zij het licht verschijnen. De vochtigheid van de nacht die de planten bedekt, heeft hen zwaar en terneergeslagen gemaakt. Bij zonsopgang verandert deze nachtelijke dauw in parels die alles versieren: de planten, de bloemen en de hele natuur. Haar zilveren pracht geeft hen terug vreugde en schoonheid en verdrijft de loomheid van de nacht.

Het betoverend licht lijkt de hele natuur te helpen om te revitaliseren, mooier te worden en terug tot leven te komen.

's Nachts roepen de zee, de rivieren en de bronnen angst op.

Maar de zon laat de diversiteit en levendigheid van hun kleuren zien.

Op dezelfde manier, wanneer mijn Wil opkomt, worden alle menselijke handelingen met Licht omhuld. Zij nemen hun ereplaats

in mijn Wil in. Elk van hen krijgt een eigen schoonheid en de schittering van goddelijke kleuren, zodat de ziel getransfigureerd wordt en bedekt met een onbeschrijflijke schoonheid.

Wanneer de Zon van mijn Wil opkomt, verdrijft zij alle kwaad uit de ziel. Zij verdrijft de verdoving die de hartstochten veroorzaakt hadden. Bij het Licht van het goddelijke Fiat voeden deze hartstochten zich met dit Licht en zij streven ernaar om zich in deugd om te vormen, om eer te bewijzen aan mijn eeuwige Wil.

Wanneer mijn Wil opkomt, wordt alles vreugdevol. Het leed is als de zee bij nacht, die angst inboezemt.

Als mijn Wil opkomt,

- verdrijft Hij de nacht van de menselijke wil,
- verdrijft Hij alle angsten, en
- vormt Hij in deze smarten een gouden fundament in de ziel.

Hij bekleedt de bittere tranen van deze smarten met zijn Licht en kristalliseert hen in een zee van Zachtheid, zodat ze een bewonderenswaardige en betoverende horizon vormen.

Is er iets dat mijn Wil niet kan doen? Hij kan alles doen en alles geven. Waar mijn Wil opkomt, brengt Hij dingen die onze Scheppende Handen waardig zijn.

21-10- 26 maart 1927 - Wie de Goddelijke Wil bezit, roept al zijn Daden op. Telkens wanneer de ziel haar daden verricht in de Goddelijke Wil, wordt zij herrijst het Goddelijke Leven in haar. Wie de Goddelijke Wil niet doet, is de dief van de Schepping.

(1) Ik zei tegen mezelf: "Wanneer ik rondga in de Allerhoogste Wil en **al zijn daden in de Schepping en de Verlossing volg**, heb ik het gevoel dat alles tot mij spreekt. Alles heeft iets te zeggen over deze bewonderenswaardige Wil! Maar als ik met iets anders bezig ben, lijkt alles te zwijgen en niets te zeggen te hebben."

Terwijl ik dat dacht, drong de zon mijn kleine kamer binnen en haar licht viel op mijn bed. Ik voelde me gehuld in dit licht en deze warmte. Toen kwam er een Licht uit mij tevoorschijn en het dook in het zonlicht. De twee lichten omhelsden elkaar en lieten mij in een staat van verbazing achter. **Mijn lieve Jezus zei mij:**

(2) “Mijn dochter, hoe mooi is mijn Goddelijke Wil, aanwezig in zowel jou als in de zon!

Inderdaad, wanneer het Fiat in een ziel verblijft en zich in zijn eigen Daden stort, kussen ze elkaar zachtjes. Dan, terwijl het ene licht blijft, keert het andere licht terug naar zijn plaats om zijn werk te doen, een werk dat mijn eigen Wil wilde.

Nu roept een ziel die mijn Wil bezit naar zijn Daden.

En wanneer zij elkaar ontmoeten, herkennen zij elkaar onmiddellijk. Wanneer je dus rondgaat in de Schepping of de Verlossing, spreken daarom alle dingen tot jou. Het zijn de daden van mijn Wil, Die door hen tot jou spreekt.

Het is immers rechtvaardig dat een ziel die mijn Wil bezit, het Leven van mijn Wil kent. Hij lijkt verdeeld en onderscheiden te zijn in vele geschapen dingen en in vele diverse en onderscheiden daden.

Maat toch is *Hij slechts één enkele Daad*.

En wie mijn Wil bezit, moet op de hoogte zijn van al zijn Daden om één enkele Daad te vormen met alle daden van mijn Wil”.

(3) Toen ik vervolgens de Daden volgde, die de Allerhoogste Fiat in ***de Verlossing*** volbracht had, kwam ik bij het moment waarop ***mijn lieve Jezus uit de dood verrees***.

En ik zei: “Mijn Jezus, mijn *'ik bemin U'* is U gevolgd *naar het Limbo* om alle bewoners te bekleden. En samen hebben wij U gevraagd om de komst van het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat op aarde te bespoedigen.

Zo wil ik ook mijn 'ik bemin U' op het graf van uw Verrijzenis drukken. Uw Goddelijke Wil heeft uw Mensheid doen opstaan, ter vervulling van de Verlossing als een Nieuw Verbond, waardoor U het Koninkrijk van uw Wil op aarde herstelde,

Zo wil ik, met mijn onophoudelijke "*Ik bemin U*" die volgen op de Daden die U verricht hebt in uw Verrijzenis, U vragen, bidden en smeken om *Uw Wil in de zielen te doen opkomen*, opdat uw Koninkrijk onder de mensen gevestigd wordt."

Ik was dit en andere dingen aan het zeggen toen mijn Jezus zich in mij toonde. **En Hij zei mij:**

(4) "Mijn dochter, bij elke daad die in mijn Wil verricht wordt, verrijst ziel in het Goddelijke Leven. Hoe meer daden zij verricht, hoe meer groeit het Goddelijke Leven in haar.

Zo wordt de Glorie van de Verrijzenis tot voltooiing gebracht: haar Fundament, haar Substantie, haar Licht, haar Schoonheid en haar Glorie, worden gevormd door de daden die in mijn Wil verricht worden.

Hoe meer mijn Wil in contact komt met de ziel, hoe meer kan Hij haar geven, verfraaien en in haar groeien.

Iedereen, die altijd in mijn Wil geleefd heeft, zal altijd de Ene Daad van mijn Fiat bezitten, die altijd nieuw is, aangezien mijn Wil heerschappij gehad heeft over alle handelingen van deze ziel

Zij zal niet alleen van God een nieuwe en voortdurende handeling van gelukzaligheid ontvangen. Maar door de kracht van mijn Wil die zij op aarde bezeten heeft, zal zij ook de nieuwe handeling van gelukzaligheid in zichzelf bezitten, die uit haar opwelt en het hele hemelse Vaderland vervult.

Er zal inderdaad zo'n harmonie zijn tussen de nieuwe handelingen van God en de nieuwe handelingen van deze ziel, dat zij samen de mooiste betovering van dit hemels Verblijf zullen vormen. De wonderen van Mijn Wil zijn eeuwig, maar toch steeds nieuw.

Bijgevolg zal er een zodanige harmonie zijn tussen

- de nieuwe daad van God en
- de nieuwe daad van de mens die mijn Wil bezat,

dat het de mooiste betovering van dit hemelse Verblijf zal vormen. De wonderen van mijn Wil zijn eeuwig en altijd nieuw.

(5) Daarna zei Ik tegen mezelf: "Hoe komt het dat Adam, geschapen op zo'n hoge plaats, nadat hij gezondigd had, zo diep gevallen is?"

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij en Hij zei mij:

(6) "Mijn dochter, bij de schepping was er slechts één Wil die alle dingen schiep. Dus behoorde het recht op heerschappij, het bestuur en de vestiging van zijn Leven in elk geschapen wezen alleen aan mijn Fiat.

Nu, omdat de mens zich terugtrok uit Ons Fiat, was de Wil die op aarde regeerde niet langer één, maar twee.

En aangezien de menselijke wil inferieur is aan de Goddelijke Wil, ontnam de mens zichzelf alle Zegeningen, die hij ontvangen had van het Allerhoogste Fiat.

Door zijn eigen wil te doen, nam de mens de plaats in van de Goddelijke Wil. En dit was een groot leed. Des te meer omdat deze menselijke wil voortgekomen was en geschapen was door diezelfde Goddelijke Wil om Hem toe te behoren en over hem te heersen.

Maar door zich terug te trekken uit het Fiat, maakte de mens zich schuldig aan het stelen van zijn goddelijke Rechten.

Door ervoor te kiezen zijn eigen wil te doen, behoorde niets van wat door de Fiat geschapen was, nog aan hem toe. Hij moest inderdaad een plaats vinden waar onze scheppende Handen nooit geweest waren. Maar dat was onmogelijk, omdat die plaats niet bestond.

En aangezien hij niet in Onze Wil was, stal hij dingen die niet van hem waren, zodat hij kon leven.

Hij maakte gebruik van de zon, van het water, van de vruchten van de aarde, en van al het andere dat tot Mijn Wil behoorde.

Door het Fiat ongehoorzaam te zijn, werd de mens dus een dief van al onze goede Dingen.

Hoe pijnlijk was het om te zien hoe de schepping moest dienen aan deserteurs, aan zoveel zielen die niet tot het Koninkrijk van het Fiat behoorden! Inderdaad, voor elke ziel die in het licht kwam zonder in onze Wil te leven, verloor Hij evenzoveel plaatsen waar Hij op aarde had kunnen heersen.

Het was als in een gezin waar in plaats van de vader, de kinderen de baas zijn en de beslissingen nemen, en dat zelfs niet in onderling overleg. De een zegt het ene, de ander iets anders.
Wat een verdriet voor deze arme vader, om te zien hoe zijn autoriteit hem door zijn eigen kinderen ontnomen wordt!
En wat een verwarring en wanorde heerst er in dat gezin!

Het was nog pijnlijker voor mijn Allerhoogste Fiat om de heerschappij over het werk van zijn eigen Scheppende Handen te verliezen. Door zijn eigen wil te doen, die tegengesteld was aan de Zijne, ontnam de mens Hem het Recht om te regeren.

Mijn dochter, mijn Wil niet doen, is het kwaad dat alle kwaden omvat, Het is de ineenstorting van alle goede Dingen.
Het is de vernietiging van geluk, orde, vrede, en het grote verlies van mijn Goddelijk Koninkrijk.

21-11- 31 maart 1927 - De ziel die in de Goddelijke Wil leeft, is zijn triomf. Oorlogsdreigingen. Mensen van alle rassen.

(1) Ik voelde me volledig ondergedompeld en overgegeven aan de Goddelijke Wil. Terwijl ik zijn Daden volgde, toen toonde mijn lieve Jezus zich in mij. **Hij zei mij:**

(2) Mijn dochter, de ziel die in mijn Goddelijke Wil leeft, wordt zijn triomf. Terwijl deze ziel haar handelingen in het Fiat verricht, stort mijn Wil zijn bi-locerende kracht uit, zwevend boven de schepping, en Hij verspreidt zijn Leven overal.

De ziel die in mijn Wil leeft, geeft Mij de gelegenheid om mijn Leven te verspreiden, telkens wanneer de ziel daden in Hem verricht. Mijn Wil zegeviert niet alleen in deze ziel, maar Hij ontvangt ook meer eer van haar dan van de hele schepping.

In elk geschapen ding heeft God een schaduw van zijn Licht gelegd, een spoor van zijn Liefde, een beeld van zijn Macht of een streling van zijn Schoonheid.
Elk geschapen ding heeft dus iets dat aan zijn Schepper toebehoort.

Maar in de ziel die in het Goddelijk Fiat leeft, plaatst God alles van Zichzelf en Hij centraliseert zijn hele Wezen in deze ziel.

Door zich in deze ziel te biloceren, vult Hij de hele Schepping met de Daden die de ziel in zijn Wil verricht, om van de ziel Liefde, Glorie en Aanbidding te ontvangen voor alles wat uit zijn scheppende Handen voortgekomen is.

De ziel die in mijn Wil leeft

- brengt een relatie tot stand met alle geschapen dingen,
- neemt de eer van haar Schepper ter harte.

Zo stuurt de ziel een wederliefde voor alles wat de Schepper in elk geschapen ding gedaan heeft, van het kleinste tot het grootste.

Alle communicatiemiddelen tussen de ziel en God zijn open.

De mens treedt binnen in de goddelijke Orde en hij geniet van een volmaakte harmonie met het Opperwezen.

Daarom is dit de ware triomf van mijn Wil.

De ziel die niet in mijn Wil is, leeft echter met de menselijke wil.

En hierdoor verbreekt zij alle communicatie met het Opperwezen.

Alles is wanorde en onenigheid.

De ziel staat in verbinding met haar hartstochten

Haar hartstochten komen tot uiting in haar daden.

Zij begrijpt niets van wat haar Schepper zegt.

Zij kruipt over de aarde als een slang en leeft in de wanorde van de menselijke zaken. De ziel die in haar menselijke wil leeft, is bijgevolg

- de schande van mijn Wil en
- de nederlaag van het goddelijke Fiat in het Scheppingswerk.

Wat een leed, mijn dochter!

Wat een ongeluk dat de menselijke wil de Wil van zijn Schepper wil overwinnen, een Wil die hem zo zeer bemint en de triomf van zijn Wil in de mens verlangt!

(3) Ik klaagde bij Jezus over zijn afwezigheid. Nu meer dan ooit laat Hij mij lange periodes van zijn afwezigheid ondergaan, en toch zegt Hij dat Hij mij bemint. Wie weet of Hij me uiteindelijk niet voorgoed zal verlaten.

Ik dacht dat toen mijn lieve Jezus zich in mij toonde.

Hij omringde mij met zijn Licht.

In dat Licht liet Hij me zien: oorlogen en gewelddadige revoluties, burgers die tegen katholieken vochten.

Wij zagen alle rassen vechten en alle rassen waren bezig met het voorbereiden van nieuwe oorlogen.

Zeer bedroefd **zei Jezus mij:**

(4) “Mijn dochter, je weet niet hoezeer mijn brandend Hart met Liefde naar de mensen wil rennen. Maar terwijl Hij rent, wijzen zij Het af. Erger nog, ze storten zich bruto op Mij om mij te beledigen met afschuwelijke schijnheiligheid.

Mijn Liefde, die zich vervolgd ziet, roept dan mijn Gerechtigheid aan. Zij verdedigt Hem en slaat degenen die Hem vervolgen met plagen. Hun valse voorwendselen jegens Mij en tussen de volkeren, worden ontmaskerd en hun bedrog wordt onthuld. In plaats van elkaar te beminnen, haten zij elkaar fel.

Deze eeuw kan worden genoemd **de eeuw van de grootste leugen** in alle sociale klassen, Daardoor zullen ze het nooit met elkaar eens worden. Ze doen alsof ze het met elkaar eens zijn. Maar in werkelijkheid bereiden ze nieuwe oorlogen voor.

Schijnvertoon heeft nog nooit echt goed voortgebracht,
- noch op burgerlijk noch op religieus gebied.
Er is hooguit een schijn van goedheid, die verdwijnt.
De vrede die in woorden wordt geprezen en niet in daden wordt omgezet in voorbereidingen voor oorlog.

Zoals je al ziet, komen veel verschillende volkeren samen om te vechten. Onder een of ander voorwendsel zullen er nog meer bij komen. Ik zal gebruik maken van de vereniging van deze verschillende rassen.

Want om het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil te laten komen, is een vereniging van deze verschillende rassen nodig, door middel van een nieuwe oorlog, die veel verder zal reiken dan de vorige en waarin Italië financieel betrokken was.

Door de vereniging van deze rassen zullen ze elkaar leren kennen. Na de oorlog zal het gemakkelijker zijn om het Koninkrijk van mijn Wil te verspreiden.

Wees dus geduldig en verdraag het gemis van Mij en de leegte die mijn Gerechtigheid wil creëren om mijn vervolgte Liefde te verdedigen.

Bid en offer dit alles op, opdat het Koninkrijk van mijn Fiat spoedig moge komen.

21-12- 3 april 1927 - De effecten van een Liefde die vrij kan beminnen en van een liefde die gedwongen wordt. De daden die in de Goddelijke Wil verricht worden, worden volledig, volkomen en uitbundig verricht.

(1) Ik was zeer bedroefd vanwege het missen van Jezus en half verlamd van pijn, toen ik zag dat ik in de steek gelaten was door Hem. Hij kwam uit mijn innerlijk tevoorschijn en Hij legde zijn Handen op mijn schouders.

Hij legde zijn Hoofd op mijn borst en met een krachtige ademhaling **zei Hij mij:** "Iedereen wacht op jouw daden." Toen ademde Hij al mijn daden, die ik in de Goddelijke Wil verricht had, in zichzelf in.

Hij voegde eraan toe:

(2) "Mijn dochter, de daden die in mijn Goddelijke Wil verricht zijn, behoren Mij toe. Daarom ben Ik gekomen om hen in mijn Adem op te nemen. Al deze daden die je verricht hebt, zijn van Mij.

Zij wachten allemaal, inclusief Ik, om hen in de hele Schepping te verspreiden, om op die manier in het hele universum de Eer te ontvangen van een vrije daad van een mens.

Deze wil van een mens, vrij en niet gedwongen, komt in mijn Wil en handelt. Ik ontvang dan de eer van een vrije wil. En dit is voor Mij de grootste Eer die er bestaat, die een God waardig is.

Een vrije wil die zichzelf annihileert om de Mijne te worden en in Hem te handelen, is het grote wonder van de Schepping.

Alles is geschapen om deze vrije wil, die Mij bemint zonder daartoe gedwongen te worden, te dienen.

En deze Wil moest over de hele Schepping heersen en de wil zijn van alle geschapen dingen. Want zij hadden geen eigen wil. De mens moest hun als wil dienen, zodat de vrijheid van zijn wil en zijn liefde in elk geschapen ding aanwezig zou zijn.

Alleen in mijn Wil kan de menselijke wil zich in alles verspreiden en deze grote Eer aan zijn Schepper geven.

Mijn dochter, een wil die mij niet vrijwillig bemint, maar uit dwang, zegt dat er een afstand bestaat tussen de mens en de Schepper; zegt slavernij en dienstbaarheid, zegt ongelijkheid.

Een vrije wil die de Mijne is,

zegt daarentegen dat er **eenheid is tussen de ziel en God.**

Zij spreekt van kindschap. En wat van God is, is ook van de ziel.

Zij zegt dat er gelijkenis is in Heiligheid en Liefde, zodat

- wat de één doet, de andere ook doet, en
- waar de één zich bevindt, je ook de andere ziet.

Ik heb de mens geschapen zodat God deze grote eer kan ontvangen, die een God waardig is. Ik weet niet wat Ik moet doen met een wil die gedwongen is om Mij te beminnen en zich op te offeren. Ik erken hem zelfs niet en hij verdient geen enkele beloning. Daarom richt ik al mijn aandacht op de ziel die spontaan met haar wil in de Mijne leeft.

Gedwongen liefde behoort toe aan mensen, niet aan God. Want mensen zijn tevreden met uiterlijkheden en dalen niet af in de diepten waar het goud van de wil ligt, om daar oprechte en trouwe liefde te vinden.

Als een koning genoeg neemt met de onderwerping van zijn onderdanen omdat zij zijn leger vormen, en hij zich geen zorgen maakt over het feit dat de wil van zijn soldaten ver van hem afstaat, dan zal hij weliswaar een leger hebben, maar hij zal niet veilig zijn. Dit leger zou wel eens tegen hem kunnen samenzweren en zijn kroon en zijn leven willen.

Een heer kan veel dienaren hebben. Maar als zij hem alleen uit noodzaak of uit angst dienen, of om goederen te verkrijgen, kunnen deze dienaren die zijn voedsel eten, zijn grootste vijanden worden.

Maar uw Jezus, die tot in het diepst van de wil kijkt, neemt geen genoegen met schijn. En als deze wil spontaan in de Mijne, wil leven, is mijn Glorie, de Schepping, is alles veilig.

Want het zijn geen dienaren, maar mijn kinderen die mijn Wil bezitten en die de Glorie van hun Hemelse Vader zo zeer liefhebben dat ze bereid zouden zijn en zich vereerd zouden voelen om hun leven te geven uit liefde voor Hem.

(3) Ik voelde me volledig ondergedompeld in zijn Eeuwig Fiat.

Mijn geliefde **Jezus voegde eraan toe:**

(4) Mijn dochter, in mijn Wil, worden alle handelingen volbracht in de volheid van het Licht. En bijgevolg zijn ze vervuld van Goede Dingen. Deze daden zijn volledig en er ontbreekt niets aan. Ze zijn zo uitbundig dat ze overvloeien voor het Goede van allen.

Toen je mijn hemelse Moeder, de engelen en alle heiligen riep om Mij te beminnen, zag Ik in jou de Liefde van mijn Moeder, van de Engelen en van de hele Hemel, zich herhalen.

Toen je rondom Mij de zon, de hemel, de sterren, de zee en alle geschapen dingen opriep, om Mij de Glorie van mijn Werken te geven, voelde Ik in jou herhaald worden:

- wat Ik gedaan heb in de zon, de hemel, de sterren, de zee en
- alle Liefde die Ik in de hele Schepping uitgedrukt heb.

De ziel die in mijn Wil leeft, reproduceert mijn Daden en geeft Mij terug wat Ik haar gegeven heb.

O, hoe zeer houdt uw Jezus ervan om de kleinheid van de mens te zien, die Hem de Eer, de Liefde en de Glorie van zijn eigen volledige, volmaakte en uitbundige Daden geeft!

21-13- 8 april 1927 - De figuren en symbolen van het Oude Testament symboliseren de kinderen van de Goddelijke Wil. Adam is van de hoogste plaats naar de laagste gevallen.

(1) Ik volgde ***de daden die de Goddelijke Wil in de hele Schepping volbracht had.***

Ik zocht ook naar de daden die Hij verricht had *in de eerste vader, Adam*, en in alle daden van *de heiligen uit het Oude Testament*, vooral toen de Allerhoogste Wil zijn Macht, zijn Kracht en zijn Leven-gevende Deugd getoond had.

Mijn lieve Jezus toonde zich in mijn binnenste en **Hij zei mij:**
(2)“Mijn dochter, de grote figuren uit het Oude Testament kondigden de komst van de Messias aan. Zij verenigden alle Gaven die symbool stonden voor alle Gaven die de kinderen van het Allerhoogste Fiat zouden bezitten.

Toen **Adam** geschapen werd, was hij het ware en volmaakte beeld van de kinderen van mijn Koninkrijk.

Abraham was het symbool van de voorrechten en de heldhaftigheid van de kinderen van mijn Wil.

En de manier waarop Ik Abraham riep naar een beloofd land waar melk en honing vloeiden, door hem heer te maken over een land dat zo vruchtbaar was dat alle volkeren er jaloers op waren, was het symbool van wat Ik de kinderen van mijn Wil wilde geven.

Jakob was een ander symbool van de twaalf stammen van Israël, waaruit de toekomstige Verlosser zou voortkomen, die het Koninkrijk van het goddelijke Fiat voor mijn kinderen zou herstellen.

Jozef was het symbool van de Macht die de kinderen van mijn Wil zouden hebben. Net zoals hij de anderen, zelfs zijn ondankbare broers, niet van de honger liet omkomen, *zullen ook de kinderen van het goddelijke Fiat deze Macht hebben.*

Zij zullen de reden zijn waarom het volk niet ten onder gaat.
Iedereen zal hen om het brood van mijn Wil vragen.

Mozes was een figuur van Macht en

Simson symboliseerde de kracht van de kinderen van mijn Wil.

David symboliseerde hun heerschappij.

Alle profeten symboliseerden de genade, de communicatie, de intimiteit met God, die nog talrijker zouden zijn voor de kinderen van mijn Goddelijke Fiat.

Zie je, zij waren slechts de figuren en symbolen van mijn kinderen.
Wat zal er gebeuren wanneer al deze symbolen tot leven komen?

Na hen kwam de hemelse Dame, de soevereine Koningin, de Onbevleete Maagd, mijn Moeder.

Zij was geen figuur of symbool, maar:

- de werkelijkheid, het ware leven,
- de eerste bevoorrechte Dochter van mijn Wil.

En in de Koningin van de Hemel,

zag Ik de generatie van de kinderen van mijn Koninkrijk.

Zij was het eerste onvergelykbaar schepsel, dat het volledig Leven van mijn Allerhoogste Wil bezat. Daarom verdiende zij het om het Eeuwig Woord te ontvangen en de generatie van de kinderen van het Eeuwig Fiat tot volwassenheid te brengen.

Toen kwam mijn Leven, waarin het Koninkrijk gevestigd moest worden, dat deze gelukkige kinderen zouden bezitten.

Je kunt uit dit alles begrijpen dat in alles wat God gedaan heeft sinds het begin van de schepping van de wereld, in alles wat Hij doet en zal doen, zijn belangrijkste reden is:
het vormen van het Koninkrijk van zijn Wil onder de mensen.

Dat is het belangrijkste doel van onze aandacht, dat is onze Wil.
En al onze bezittingen, al onze voorrechten en onze volledige gelijkenis, zullen aan deze kinderen gegeven worden.

Ik roep je op om alle Daden te volgen die mijn Wil volbracht heeft, zowel in de Schepping van de wereld als in het voortbrengen van de mens, zonder de Daden van mijn hemelse Moeder en die welke Ik tijdens mijn Leven verricht heb, uit te sluiten.

Ik wil immers alle Daden van mijn Wil in jou centraliseren en hen aan jou schenken, zodat uit jou alle Goede Dingen die een Goddelijke Wil bezit, kunnen voortkomen.

Zo zal Ik met decorum, eer en glorie het Koninkrijk van het eeuwig Fiat vormen. *Wees daarom aandachtig om mijn Wil te volgen.*

(3) *Ik zei tegen mezelf: "Hoe komt het dat Adam, door zich terug te trekken uit de Goddelijke Wil, van zo'n hoge plaats naar zo'n lage plaats gevallen is?"

Jezus toonde zich in mij. En Hij zei mij:

(4) *“Mijn dochter, Zoals in de natuurlijke orde, zal iemand die van een grote hoogte valt, sterven of zo misvormd en gebroken achterblijven dat het onmogelijk voor hem zal zijn om zijn vroegere toestand, gezondheid, schoonheid en lengte terug te vinden. Hij zal een arme kreupele blijven, gebogen en mank. En als hij vader wordt, zullen zijn nakomelingen een generatie van kreupelen, blinden, gebochelden en manke mensen vormen.*

Hetzelfde geldt in de bovennatuurlijke orde. Adam is van een zeer hoge plaats gevallen. Hij was door zijn Schepper op zo'n hoge plaats geplaatst dat hij hoger stond dan de hemel, de sterren en de zon. Door in mijn Wil te leven, had hij zijn verblijfplaats boven alles, in God Zelf. Zie je vanwaar hij gevallen is? Vanuit die hoogte is het een wonder dat hij zich niet gedood heeft.

Maar hoewel hij niet dood is, was de klap die hij kreeg bij zijn val, zo hard dat het onmogelijk was om er niet gebroken en invalide uit te komen. Zijn zeldzame Schoonheid was misvormd. Hij had al zijn bezittingen verloren. Hij was traag in zijn handelingen en verdoofd in zijn verstand. Een slopende en aanhoudende koorts verzwakte al zijn deugden. Hij had niet langer de kracht om zichzelf te beheersen.

De mooiste eigenschap van de mens, zijn zelfbeheersing, was verdwenen. Passies namen deze plaats in, om hem te onderdrukken en onrustig en verdrietig te maken.

Omdat hij vader en hoofd van alle menselijke generaties was, bracht hij een familie van kreupelen voort.

(5) *Velen denken dat het niet doen van mijn Wil van weinig belang is. Het is echter juist de ondergang van de mens. En hoe meer de mens naar zijn eigen wil handelt,
- des te meer groeit het kwaad en
- hoe dieper de afgrond wordt waarin hij valt.*

(6) Ik dacht toen bij mezelf:

"Als Adam, door zich slechts één keer uit de Goddelijke Wil terug te

trekken, zo diep is gevallen en zijn geluk in ellende en zijn vreugde in bitterheid veranderd heeft, wat zal er dan van ons worden, die ons zo vaak van deze aanbiddelijke Wil afkeren?"

Terwijl ik dit dacht, voegde mijn **geliefde Jezus eraan toe:**

(7) "Mijn dochter, Adam is zo diep gevallen omdat hij zich terugtrok uit de Wil, die door zijn Schepper *uitdrukkelijk meegedeeld* was. Hij wou op die manier de trouw testen van Adam aan zijn Schepper, die hem het Leven en alle Goede Dingen die Hij bezat gegeven had.

Sterker nog, van alle Goede Dingen die Hij hem als geschenk gegeven had, had God hem niet gevraagd om zich van veel vruchten te onthouden, maar van slechts één, en dit uit liefde voor Degene van Wie hij hen ontvangen had

Door dit kleine offer dat van hem werd gevraagd, had God hem laten weten dat Hij zich gewoon wilde verzekeren van zijn liefde en trouw. Adam had zich vereerd moeten voelen dat zijn Schepper zich wilde verzekeren van de liefde van zijn schepsel.

Wie had ooit kunnen denken dat degene die hem zou verleiden en tot zijn ondergang zou leiden, niet een wezen was dat superieur aan hem was, maar inferieur, een gemene slang, zijn grootste vijand.

Zijn val had ernstigere gevolgen omdat hij het hoofd was van alle generaties. Het was dus logisch dat al de leden de gevolgen van het hoofd zouden ondergaan.

Zo zie je dat wanneer mijn Wil uitgedrukt wordt, gevraagd en gewild, de zonde ernstig is en de gevolgen onherstelbaar zijn. Alleen mijn Goddelijke Wil kan een kwaad, zo groot als dat van Adam, herstellen.

Wanneer mijn Wil daarentegen niet duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht, heeft de mens de plicht om te bidden dat Ik mijn Wil in zijn daden laat zien.

Maar wanneer mijn Wil niet uitdrukkelijk wordt vermeld, is de mens weliswaar verplicht Mij te vragen om mijn Wil te kennen bij zijn handelen. Maar als er in zijn daad iets goeds schuilt, is dat mijn pure glorie.

Als mijn Wil niet uitdrukkelijk vermeld wordt, is het kwaad niet zo ernstig en is het gemakkelijker er een oplossing voor te vinden
Ik doe dit met elke mens om zijn trouw op de proef te stellen en ook om de liefde, die zij zeggen voor mij te hebben, veilig te stellen.

Wie wil er nu geen zekerheid hebben over een bezit die hij verwerft, zodat je zelfs zo ver gaat dat je het op schrift stelt?

Wie wil er nu geen zekerheid hebben over de trouw van een vriend, over de ware loyaliteit van een dienaar?

Om zeker te zijn, laat Ik daarom weten dat Ik kleine offers wil, die je alle goede dingen en heiligheid zullen brengen en het doel zullen verwezenlijken waarvoor je geschapen bent.

Als je daarentegen weerspanning bent, zal alles in jou in de war geraken en zal al het kwaad over jou neerkomen.

Maar het niet doen van mijn Wil is altijd een kwaad dat min of meer ernstig is, afhankelijk van de kennis die je ervan hebt”.

21-14- 12 april 1927 - De Goddelijke Wil is evenwichtig. In de Schepping heeft God een band gelegd tussen de mens en de geschapen dingen. Voorbeeld van een stad. De verlichte wolk.

(1) Mijn arme toestand is nog pijnlijker door het gemis van mijn lieve Jezus. De dierbare en tedere hoop om mijn Leven te vinden, lijkt op een hard martelaarschap en op de dood.

Het verdriet van Hem verloren te hebben, verlamt mij, versteent mij en verspreidt een pijnlijke dauw over mijn ziel.

Blootgesteld aan de stralen van een brandende pijn, lijkt deze dauw, in plaats van mij Leven te geven, mij mijn levenssappen te ontnemen. Het is als de vorst op de planten. Hij doodt me niet, maar hij doet me verwelken en ontnemt me het mooiste in mijn leven.

O, hoe zoet zou de dood in vergelijking daarmee zijn!

Het zou voor mij het mooiste feest zijn, want ik zou Degene terugvinden die ik bemin en die al mijn wonden kan genezen.

O, ontbering van mijn grootste Goed, Jezus, hoe pijnlijk en genadeloos bent u!

Daarom roep ik in de aanbiddelijke Wil iedereen op, om mijn hard lot te betreuren:

- Ik vraag *de hemel* met zijn oneindigheid om te wenen om Hem op wie ik wacht;
- Ik vraag *de fonkelende sterren* om met mij te wenen totdat hun tranen Jezus naar mij toe brengen en ik niet meer hoef te lijden;
- Ik vraag *de zon* om haar stralen om te zetten in tranen en haar warmte in brandende pijlen om Jezus te bestoken en Hem te zeggen: "Haast U, ziet U niet dat zij het niet meer aankan en dat wij allemaal tranen vergieten voor degene die U zo zeer bemint. En omdat haar wil 'één' is met de onze, zijn wij gedwongen om met haar mee te wenen."
- Ik vraag *de hele schepping* om haar verdriet te uiten en met mij mee te wenen.

Wie zou niet wenen bij zo'n groot en onmetelijk leed als dat van u te verliezen? O, wat zou ik U graag doof maken door de zilveren flitsen van *de vissen en het ruisen van de zee* om te zetten in pijnlijke stemmen! Om U te beroeren, zou ik *de gezangen van de vogels* in zuchten willen veranderen.

Jezus! Jezus! Wat laat U me lijden! O, wat kost uw Liefde me veel!

Terwijl ik mijn pijn uitstortte, toonde mijn zoete Leven zich in mij.

Hij zei mij:

(2) "Mijn dochter, *Ik ben hier, wees niet bang*. Als je eens wist hoeveel pijn het mij doet om je te zien lijden omwille van Mij! Jouw lijden doet Mij meer pijn dan dat van alle mensen samen. Want het is het lijden van onze dochter, die lid is van onze hemelse Familie. Ik voel het meer, alsof het mijn eigen Pijn is. Wanneer onze Wil in een mens is, wordt alles gemeenschappelijk en onafscheidelijk van Ons.

(3) **Luisa**: "Ik leed toen ik dit hoorde. En ik zei Hem dat als het in woorden waar was, het mij in werkelijkheid niet waar leek. "Hoe komt het dat U mij martelt door mij te laten wachten op uw terugkeer, en dat uw afwezigheid zo lang duurt dat ik niet meer weet wat ik moet doen of naar wie ik me moet wenden?"

U maakt het me onmogelijk om U zelfs in uw Wil te vinden.

Want Hij is zo groot dat U zich in zijn onmetelijkheid verbergt en ik uw sporen kwijtgeraak.

Het zijn dus mooie woorden, maar waar zijn de feiten?

Als U geleden hebt omwille van mijn lijden, zou U dat moeten bewijzen, door zo goed te zijn om terug te keren naar degene, die geen andere liefde en geen ander Leven kent dan U.

Jezus was getroffen. Hij drukte mij tegen zich aan en **Hij zei**:

(4) “Mijn arme dochter, houd moed.

Je weet niet wat het betekent om in mijn Wil te leven.

Hij bezit het volmaakte evenwicht.

Al zijn eigenschappen zijn volledig in harmonie.

Geen enkele is minderwaardig aan de andere.

Wanneer het nodig is om het volk te straffen vanwege zijn vele zonden, vereist mijn Gerechtigheid dat je Mij niet kunt zien, zodat Zij in evenwicht kan blijven door de plagen te sturen die zij verdienen.

Mijn Gerechtigheid zet je op die manier apart in mijn Leven. Zij volgt haar loop in mijn Wil. Hoe vaak heeft mijn zuchtende Mensheid mijn Gerechtigheid niet ontmoet met deze hindernissen. En toch moest Ik toegeven uit Liefde voor *het evenwicht van mijn Wil!* Zou je in mijn Wil willen zijn, om het evenwicht van mijn eigenschappen te verstoren?

Nee, nee, mijn dochter. Laat mijn Gerechtigheid haar gang gaan. En uw Jezus zal bij jou zijn zoals voorheen, zoals altijd..

Weet je niet dat je in mijn Wil moet ervaren wat mijn Mensheid ondergaan heeft, en wat voor Mij zo veeleisend en onverbiddelijk was, vanwege de Verlossing?

Op dezelfde manier is mijn Gerechtigheid ook voor jou veeleisend en onverbiddelijk vanwege het Koninkrijk van het Goddelijk Fiat.

Mijn Mensheid is verborgen omdat mijn Gerechtigheid haar gang wil gaan en haar evenwicht wil bewaren.

(5) Mijn geliefde Jezus zweeg eventjes. Toen **vervolgde Hij**:

(6) ““Mijn dochter, toen mijn Wil de Schepping tot stand bracht, verbond Hij alle wezens met elkaar, zodat zij allemaal in verbinding stonden. En ieder bezat zijn eigen elektrische verbindingsdraad

tussen de een en de ander. De mens bezat evenveel elektrische draden als er geschapen dingen bestonden. Aangezien hij de koning van alles was, was het immers rechtvaardig en noodzakelijk dat hij in verbinding stond met de gehele Schepping om er de heerschappij over te hebben.

Toen hij zich nu aan de Goddelijke Wil onttrok, verbrak hij de eerste communicatiedraad en bleef hij achter als een stad die, wanneer de hoofdkabel die het elektriciteitslicht doorgeeft, verbroken wordt, in het donker blijft.

En ondanks het bestaan van de elektrische draden is zij niet langer in staat is om de hele stad van licht te voorzien, omdat de verbinding met de bron waaruit het licht komt, verbroken is. Zo kan zij geen licht meer doorgeven en kunnen de elektrische draden het niet meer ontvangen.

Zo bleef hij achter als een stad in het donker. Zijn verbindingen, de elektrische draden van communicatie, werkten niet meer.

De Bron van het Licht had zich van hem teruggetrokken, omdat hij zelf de communicatie verbroken had. En hij bleef achter als een onttroonde koning, zonder heerschappij. Zijn stad was verstoken van elk licht en gehuld in de duisternis van haar eigen wil.

Wanneer *mijn Wil in de ziel leeft*, staat deze ziel symbool voor een stad vol licht, die in verbinding staat met alle delen van de wereld. Sterker nog, haar verbindingen strekken zich uit tot in de zee, de zon, de sterren en de hemel.

Naar deze stad komen van alle kanten voorraden van allerlei aard. Zo is zij de rijkste en is zij voorzien van alles. En door middel van de verbindingen is zij ook de bekendste. Vanuit de Hemel en vanaf de aarde stromen allen ernaar toe. En zij is de meest geliefde.

Helemaal het tegenovergestelde geldt *voor wie mijn Wil niet bezit*:

- zij leeft in armoede, lijdt honger,
- zij krijgt nauwelijks kruimels uit medelijden,
- zij wordt vaak geplunderd door vijanden,
- zij lijdt onder de duisternis en
- zij leeft in de meest troosteloze ellende”.

(7) Daarna voelde ik me zeer bedrukt vanwege het gemis van mijn lieve Jezus. Daar kwamen nog andere smarten bij.

Ik offerde alles in de aanbiddelijke Wil om de triomf van zijn Koninkrijk te verkrijgen. Terwijl ik dit deed, keek ik naar de hemel.

Hij was bezaaid met witte, stralende wolken.

Mijn lieve Jezus toonde zich in mijn binnenste en **Hij zei mij:**

(8) “Mijn dochter, kijk eens hoe mooi deze wolken zijn!

Zie hoe ze de hemel bedekken en een prachtige versiering vormen voor het blauw van het hemelgewelf.

Maar wie was het die de duisternis veranderd heeft, de zwarte schaduwen uit die wolken verdreven heeft en hen omgevormd heeft tot witte en stralende wolken?

De zon heeft hen met haar licht overspoeld, waardoor ze hun duisternis verloren hebben en veranderd zijn lichtwolken.

Het zijn dus wolken, maar niet langer wolken die duisternis brengen en de aarde verduisteren, maar wolken die licht geven.

Vooraleer de zon hen overspoelde, leken zij de hemel te schenden met hun duisternis en zij namen het mooie van het blauw gewelf weg. Nu eren ze dit blauw hemelgewelf en zij versieren het op een prachtige wijze.

Mijn dochter, het lijden, de vernederingen, mijn ontberingen en de moeilijke omstandigheden zijn als wolken voor de ziel.

Zij brengen duisternis.

Maar als de ziel dit alles in mijn Wil laat stromen, zal Hij, beter dan een zon, de ziel bekleden en deze donkere wolken omzetten in wolken van stralend Licht, zodat zij de mooiste versiering van de Hemel van deze ziel zullen worden.

In mijn Wil verliezen alle dingen het donkere deel dat de arme mens bedrukt en lijkt te verminken. En alles dient om haar licht te geven en haar te tooien met stralende schoonheid.

Ik blijf tegen de hele Hemel herhalen: “Kijk eens hoe mooi de dochter van mijn Wil is, getooid met deze witte en stralende wolken. Zij voedt zich met Licht. En mijn Wil, die haar met zijn Licht omhult, verandert haar in schitterend Licht”.

21-15- 14 april 1927 - Onze Heer is naar de aarde gekomen om al het kwaad te lijden dat door de menselijke wil veroorzaakt is. Het Woord van Jezus is Leven.

(1) Ik dacht aan ***de Goddelijke Wil en aan het kwaad dat door de menselijke wil veroorzaakt wordt.***

Mijn geliefde Jezus was zeer bedroefd. **En Hij zei mij:**

(2) "Mijn dochter, alles wat Ik in mijn Mensheid geleden heb, was niets anders dan al het kwaad dat de menselijke wil de arme mens aangedaan had.

Hij vormde de gevangenis, ontnam hem de vrijheid om zich in zijn God en in de hemelen te bewegen, waarheen hij ook maar wilde gaan.

Hij maakte hem onbekwaam om het goede te doen.

Hij ontnam hem het Licht en omringde hem met dichte duisternis.

En Ik kwam op aarde en sloot Mij op in de gevangenis van de *Schoot van mijn lieve Moeder.*

Hoewel die Gevangenis heilig was, valt niet te ontkennen dat het de nauwste en donkerste gevangenis was die er in de wereld kon bestaan. Het was zo erg dat Ik zelfs geen hand, noch een voet kon uitstrekken, noch was het Mij gegeven een stap te zetten, noch was er ruimte om mijn Ogen te openen.

Dit alles had de menselijke wil de mensen aangedaan.

En Ik kwam:

- om vanaf het begin van mijn Conceptie pijn te lijden,
- om de gevangenis van de menselijke wil af te breken en
- om hem terug te geven wat hij verloren had

Ik wilde in een stal geboren worden en de meest extreme armoede ondergaan.

De menselijke wil had de arme mensen gevormd tot meer dan een stal. De hartstochten hadden mest in hun zielen gevormd.

En, harder blazend dan de wind, waren ze verkleumd door een intense kou, zodanig dat het de natuur beïnvloedde. Het ontnam niet alleen het aards geluk, maar liet hen ook honger en armoede ondervinden, niet alleen van de ziel, maar ook die van het lichaam.

Ik wilde de kou, de extreme armoede en de stank van de mest in de stal verdragen.

En toen Ik twee dieren naast Mij zag, voelde Ik de smart dat de menselijke wil ons mooiste schepsel, ons dierbare juweel, ons dierbare beeld, de arme mens, bijna tot een beest gemaakt had.

Er was geen pijn die Ik leed, die niet zijn oorsprong vond in de menselijke wil. En Ik onderwierp Mij aan alles om hem opnieuw te herstellen in het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat.

Zelfs gedurende mijn Passie wilde Ik lijden

- door ontkleed te worden bij de geseling en
- door naakt aan het kruis te worden opgehangen, op gruwelijke wijze uitgerekt, zodat men Mijn beenderen kon tellen, te midden van verwarring, verlatenheid en onuitsprekelijke bitterheid.

Dit alles was niets anders dan het resultaat van de menselijke wil. Deze had de mens van al zijn bezittingen beroofd en hem met zijn giftige adem bedekt met verwarring en schande. Zo was hij op gruwelijke wijze veranderd en was hij tot voorwerp van spot geworden voor zijn vele vijanden.

Dochter, als je alle kwaad wil kennen dat de menselijke wil heeft aangericht, bestudeer dan zorgvuldig mijn Leven, tel mijn smarten één voor één. Je zult in zwarte letters de kwaadaardige geschiedenis van de menselijke wil zien staan.

Je zal bij het lezen ervan zoveel afschuw voelen, dat je liever zou sterven dan ook maar één lettergreep ervan in jou op te nemen”.

(3) Daarna zweeg Jezus en Hij bleef volkomen stil, nadenkend en bedroefd. Hij keek om zich heen en in de verte alsof hij de gezindheid van de mensen wilde peilen. En toen Hij zag dat zij niet ontvankelijk waren, zette Hij zijn diep stilzwijgen verder.

Ik heb toen een paar dagen van ontbering doorgebracht, alsof Hij niet meer in mij wilde leven.

Maar toen, als een opkomende zon, voelde ik Hem in mij aanwezig. **Hij zei mij:** “Mijn dochter, wanneer Ik spreek, komt er Leven uit Mij voort. Dit is het grootste Geschenk.

Ik moet zien

- of een mens dit Leven kan ontvangen,
- of er bij de mensen een bereidheid bestaat om dit Leven te ontvangen

Omdat Ik die niet zie, ben Ik genoodzaakt te zwijgen. Want er is geen plaats waar Ik dit Leven, deze grote Gave, kan neerleggen.

Om die reden spreek Ik vaak niet. Want wat het goddelijke Fiat betreft, is dit niet alleen voor jou, maar ook voor andere mensen. Het is vooral in jou dat mijn goddelijke Fiat zijn Centrum zal vormen, om doorgegeven te worden voor het welzijn van anderen.

Ook wanneer Ik zwijg, bid jij dat het Koninkrijk van mijn Wil bekend wordt en lijd je omdat je van Mij, je Leven, beroofd bent.
Leven zonder het Leven is het grootste martelaarschap.

Dit lijden en deze gebeden zullen de Gave doen rijpen. Ze doen Mij mijn Mond openen om er het nieuwe Leven van mijn Goddelijke Wil uit te laten komen. Zij maken de mensen bereid om het te ontvangen. Dit lijden is groter dan de stralen van de zon die de velden, de vruchten en de bloemen tot rijpheid brengen.

Daarom is alles nodig: Stilte, Lijden en Gebeden voor het decorum van de manifestaties van mijn Wil.

21-16- 16 april 1927 - Onze Heer heeft zijn Sacramenteel Leven in het Hart van de Allerheiligste Maagd Maria gelegd. Het grote Goed dat een leven, dat beziel is door de Goddelijke Wil, kan doen. In haar lijden vond de Allerheiligste Maagd Maria haar kracht in de Goddelijke Wil.

(1)Ik mediteerde het Uur waarop ***Jezus de allerheiligste Eucharistie instelde***. Hij toonde zich in mij. En ***Hij zei***:

(2) “Mijn dochter, wanneer Ik een Daad verricht, kijk Ik eerst of er een mens is in wie Ik deze Daad kan leggen, iemand die in staat is het Goede dat Ik doe aan te nemen, erover te waken en het te beschermen.

Toen Ik het Heilig Sacrament instelde, zocht Ik een schepsel.
Mijn Koningin-Moeder heeft zich aangeboden om deze daad en het deposito van dit groot Geschenk te ontvangen.

Zij zei Mij: "Mijn Zoon, net zoals ik u bij uw Conceptie mijn Schoot en mijn hele wezen aangeboden heb om U veilig en beschermd te houden, bied ik u nu mijn Moederhart aan om deze grote Schat te bewaren.

Ik zal uw sacramenteel leven omringen met mijn genegenheid, mijn hartslagen, mijn liefde, mijn gedachten en mijn hele wezen, om je te verdedigen, te omringen, te beminnen, te beschermen.

Ik verbind me ertoe uw grote Gave te beantwoorden.
Vertrouw op uw Moeder en ik zal zorgen voor de verdediging van uw Sacramenteel Leven.

En aangezien U mij zelf tot Koningin van de hele Schepping benoemd hebt, heb ik het recht om al het zonlicht om U heen te spreiden, om U eer te bewijzen en te aanbidden.

En ik plaats de sterren, de hemel, de zee, alle bewoners van de lucht, alles, rondom U om U liefde en glorie te geven".

(3) Ik wist nu zeker waar Ik de grote Schat van mijn Sacramenteel Leven kon bewaren en Ik vertrouwde op mijn Moeder die Mij alle bewijzen van haar trouw gegeven had.

En dan **stelde Ik het Allerheiligste Sacrament in**.

Zij was het enige schepsel dat waardig was om Het te bewaren om Het te verdedigen en om mijn Daad op passende wijze te beantwoorden.

En nu, wanneer mensen Mij in hun hart ontvangen, daal Ik in hen neer met de daden van mijn onafscheidelijke Mama.

En enkel hierdoor kan Ik mijn Sacramenteel Leven volhouden.

Daarom is het noodzakelijk, wanneer Ik een groot werk wil verrichten dat Mij waardig is, dat Ik eerst een schepsel kies om een plaats te hebben waar Ik mijn Gave kan neerleggen. om vervolgens wederkerigheid te verkrijgen.

Hetzelfde geldt in de natuurlijke orde: als de boer wil zaaien, strooit hij zijn zaad niet midden op de weg. Hij zoekt eerst een stuk grond. Vervolgens bewerkt hij de grond en graaft hij voren voordat hij zaait. En om zijn zaad veilig te stellen, bedekt hij het. En hij wacht vol ongeduld op de oogst, in ruil voor zijn werk en de granen die hij aan de aarde toevertrouwd heeft.

Dat is wat Ik met jou heb gedaan: Ik heb jou gekozen en voorbereid. Daarna heb Ik je de grote Gave van de Manifestaties van mijn Wil toevertrouwd.

En net zoals Ik het lot van mijn Sacramenteel Leven aan mijn geliefde Moeder toevertrouwd heb, wilde Ik jou het lot van het Koninkrijk van mijn Wil toevertrouwen.

(4)Ik bleef nadenken over ***alles wat mijn geliefde Jezus tijdens zijn leven gedaan en geleden had.***

(5) Hij voegde eraan toe: “Mijn dochter, mijn leven op aarde was zeer kort en het grootste deel ervan was verborgen. Maar hoewel het zeer kort was, omdat een Goddelijke Wil mijn Mensheid bezielde, hoeveel Goeds heeft het gedaan!

De hele Kerk is afhankelijk van mijn Leven en put uit mijn Leer. Elk van mijn Woorden is een Bron die de christen laaft. Elk Voorbeeld is meer dan een zon die verlicht, verwarmt, verrijkt en de grootste heiligheid doet groeien.

Als wij alle heiligen, de grootste zielen, al hun lijden en heldendom, nemen en hen vergelijken met mijn zeer kort Leven, dan zouden zij nog altijd slechts kleine vlammen zijn, tegenover een grote Zon.

De Goddelijke Wil heerste in Mij. Hierdoor dienden al het lijden, de vernederingen, verwarring, de tegenkantingen en beschuldigingen van mijn vijanden tijdens mijn Leven en mijn Passie, tot hun vernedering en hun grootste verwarring.

De Goddelijke Wil was in Mij. Wat er gebeurde, was vergelijkbaar met wat er met de zon gebeurt, wanneer wolken zich uitstrekken in de lucht en het aardoppervlak lijken te verduisteren - door tijdelijk de

schittering van het zonlicht te verbergen.

De zon lacht om de wolken, want hun bestaan in de lucht is niet eeuwig. Hun leven is van voorbijgaande aard en een zacht briesje is voldoende om hen te verstrooien. De zon triomfeert echter altijd in de volheid van haar licht dat de hele aarde domineert en vult.

Hetzelfde geldt voor Mij: alles wat mijn vijanden Mij hebben aangedaan en zelfs mijn Dood, waren als wolken die mijn Mensheid bedekten, maar de Zon van mijn Godheid konden zij niet bereiken.

Zodra de wind van de Kracht van mijn Goddelijke Wil waaide, werden de wolken verdreven.

En beter dan een zon stond Ik triomfantelijk en glorieus weer op. En Ik liet mijn vijanden meer vernederd achter dan ooit.

Mijn dochter, in de ziel waar mijn Wil in al zijn volheid heerst, zijn de minuten van het leven eeuwen, en eeuwen van volheid van alle Goeds.

Waar Hij niet heerst, bevatten de eeuwen van het leven amper enkele minuten van goedheid.

En als de ziel waarin mijn Wil heerst, lijdt onder vernederingen, tegenkantingen en smarten, zijn dat slechts wolken die de wind van mijn Goddelijke Fiat wegblaast over degenen die hen veroorzaken. En zij zullen zich schamen omdat zij het gewaagd hebben om de dragers van mijn eeuwige Wil aan te raken.

(6) Daarna dacht ik aan de pijn toen mijn bedroefde en haar doorboord Hart, toen zij afscheid nam van Jezus en Hem dood achterliet in het graf,

En ik dacht bij mezelf: "Hoe is het mogelijk dat ze zoveel kracht had om hem achter te laten? Het is waar dat hij dood was, maar het was nog steeds het lichaam van Jezus. Hoe heeft haar moederliefde haar niet verteerd en verhinderd om ook maar één stap weg te gaan van zijn levenloos Lichaam?"

Toch liet ze hem achter. Wat een heldhaftigheid, wat een kracht!" Maar terwijl ik dat dacht, toonde mijn lieve Jezus zich in mij.

En Hij zei mij:

(7) “Mijn dochter, *wil je weten waar mijn moeder de kracht vond om Mij te verlaten?*

Het geheim van haar kracht, lag in mijn Wil die in haar heerste.

Ze leefde vanuit een Goddelijke Wil, niet een menselijke Wil.

Daardoor had zij een onmetelijke Kracht.

Je moet weten dat toen mijn doorboorde Moeder Mij in het graf achterliet, mijn Wil haar onderdompelde in twee immense Zeeën:

- de ene van Pijn, en

- de andere, nog uitgestrekter, van Vreugde en Gelukzaligheid.

En terwijl de Zee van Pijn haar alle *martelingen* deed ondergaan, gaf de andere Zee van Vreugde haar *Geluk*

Haar mooie ziel volgde Mij in het Voorgeborchte, om deel te nemen aan het feest dat voor Mij georganiseerd werd door de aartsvaders, de profeten, haar moeder en haar vader, en onze geliefde heilige Jozef.

Door mijn Aanwezigheid werd het voorgeborchte een Paradijs. Ik kon niet anders dan haar het eerste feest van de mensen te laten bijwonen, zij die onlosmakelijk met Mij verbonden was in mijn Lijden. Haar vreugde was zo groot dat zij de kracht had om zich van mijn Lichaam te scheiden, zich terug te trekken en te wachten op de voltooiing van mijn Verrijzenis en de voltooiing van de Verlossing.

De Vreugde ondersteunde haar in het leed.

En het leed ondersteunde haar in de vreugde.

Wie mijn Wil bezit kan nooit een gebrek aan Kracht of Vreugde hebben, en heeft alles tot zijn beschikking.

Ervaar je dat zelf niet wanneer je van Mij verstoken bent en je je uitgeput voelt? Het Licht van het goddelijke Fiat vormt dan zijn Zee van Geluk en schenkt je Leven.

21-17- 18 april 1927 - De Verrijzenis van mijn Mensheid heeft de mensen het recht gegeven om te herrijzen. Het verschil tussen degene die handelt binnen de Goddelijke Wil en erbuiten.

(1) Ik volgde de Goddelijke Wil in de Daad van ***glorieuze en triomfantelijke Verrijzenis van Jezus uit de dood***

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij. ***En Hij zei mij:***

(2) “Mijn dochter, de Verrijzenis van mijn Mensheid heeft alle mensen het recht gegeven om te herrijzen voor de eeuwige Glorie en Gelukzaligheid, niet alleen in hun ziel, maar ook in hun lichaam.

De zonde had hun dit recht ontnomen.

Mijn Mensheid heeft het hun door zijn Verrijzenis teruggegeven.

Mijn Mensheid bevatte in zichzelf de kiem van de verrijzenis voor iedereen. Het is dankzij deze kiem dat iedereen het voorrecht heeft gekregen om uit de dood te kunnen opstaan.

Degene die de eerste daad verricht, moet in zich de deugd hebben om in zichzelf alle andere daden te bevatten, die de andere mensen moeten verrichten. Vanaf deze eerste daad moeten de anderen hem navolgen en deze op hun beurt te verrichten.

Welk Goeds heeft mijn Mensheid niet gebracht door iedereen het recht te geven om te herrijzen!

Door zich terug te trekken uit mijn Wil, had de mens alles verloren. Hij had de band verbroken die hem met God verbond en afstand gedaan van alle rechten op de Zegeningen van zijn Schepper.

Mijn Mensheid heeft door zijn Verrijzenis deze band van eenheid hersteld en zijn recht op de verrijzenis hersteld.

Aan mijn Mensheid behoren de Glorie, de Eer en de Zaligheid toe. Als Ik niet verrezen was, had niemand kunnen verrijzen.

Met deze eerste Daad kwam de reeks van daden, die vergelijkbaar zijn met de eerste.

*Zie hoe groot de kracht is van een eerste daad:
mijn Moeder heeft de eerste daad van mijn Conceptie volbracht.*

Om mij, het eeuwige Woord, te verwekken, nam zij alle handelingen van de mensen in zich op, om hen aan God aan te bieden.

Zo kon zij aan haar Schepper zeggen: "Ik ben degene die U bemint, aanbidt en tevreden stelt voor alle mensen."

En zo vond Ik alle mensen in mijn Moeder. En hoewel mijn Conceptie uniek was, kon Ik zo het Leven van elke mens worden.

Welnu mijn dochter, door de eerste daden in mijn Wil te verrichten, krijgen de andere mensen het recht om in Hem binnen te treden en jouw handelingen te herhalen om dezelfde weldaden te ontvangen.

Hoe noodzakelijk is het dat:

- de *eerste daad* volbracht wordt, zelfs door slechts één persoon,
- de *deur* geopend wordt en
- voorbereid wordt wat als *model* moet dienen om *deze daad tot leven* te brengen!

Wanneer de eerste daad verricht is , is het voor anderen gemakkelijker om deze na te volgen.

Hetzelfde geldt in de wereld: degene die het eerste object maakt, moet harder werken, meer offers brengen, alle benodigde materialen voorbereiden en talrijke proeven doen.

Als het klaar is, krijgen anderen niet enkel het recht om hem na te doen, maar is het voor hen ook veel gemakkelijker om het te reproduceren.

Maar de eer komt toe aan degene die het als eerste gedaan heeft. Want zonder die eerste daad zouden de anderen nooit het licht gezien hebben.

Wees daarom aandachtig bij het vormen van de eerste daden, als je wil dat het Koninkrijk van het Goddelijk Fiat komt en dat mijn Wil op aarde heerst."

(3) Hierna verenigde ik mij met de heilige en Goddelijke Wil. En ik riep alle handelingen van de mensen op om in Hem te herrijzen.

Mijn lieve Jezus zei mij:

Mijn dochter, wat een groot verschil is er tussen

- de daad die in mijn Wil verricht wordt en

- de daad die buiten Hem verricht wordt, zelfs als die daad goed is!

In de eerste daad stroomt het Goddelijke Leven:

Dit Leven vult de Hemel en de aarde en deze daad krijgt de waarde van een Goddelijk Leven.

In het tweede geval stroomt een menselijk leven in die daad.

Dit is beperkt. Vaak verdwijnt de waarde ervan zodra de daad volbracht is. Als er een waarde in deze daad schuilt, dan is deze menselijk en vergankelijk.

21-18- 22 april 1927 - In de Schepping zijn alle dingen sieraden van de Goddelijke Werken. Onmogelijkheid om dit te kunnen begrijpen. De grote voldoening van God in de schepping van de mens.

(1) Ik ging door in mijn gebruikelijke toestand. Ik zag mijn lieve Jezus in de gedaante van een zeer teneergedrukt Kindje.

Hij was zo bedroefd dat ik het gevoel had dat Hij zou sterven.

Ik drukte Hem tegen mijn hart en bedekte Hem met kussen.

Wat zou ik niet gedaan hebben om Hem te troosten!

Jezus zuchtte en **Hij zei mij:** "Mijn dochter, zie hoe mooi de Schepping is! Wat een fascinerend licht, wat een betoverende verscheidenheid, wat een zeldzame schoonheid!

Toch zijn het slechts sieraden van ons Goddelijke Wezen.

Dat is zo en ons Wezen overtreft onze eigen sieraden oneindig.

De mens is niet in staat dit te begrijpen, net zoals het oog niet in staat is om de onmetelijkheid van het zonlicht in zich op te nemen. Het oog ziet het licht. Het wordt gevuld met dit licht binnen de grenzen van zijn mogelijkheden.

Maar het geheel bevatten, de lengte en breedte van de ruimte waarin het zich uitstrekt te meten, dat is onmogelijk.

Ons Wezen is voor de mens wat de zon is voor het oog,

Wat betreft de sieraden die de mens kan zien en aanraken:

- De mens ziet de zon. Haar licht bereikt hem en hij voelt haar warmte.
- De mens ziet de onmetelijkheid van het water in de zee.
- Hij aanschouwt het hemelgewelf met alle sterren.

Maar wie kan zeggen:

- waaruit het licht bestaat,
- hoeveel licht de hemel bevat,
- hoeveel water zit er in de zee zit,
- hoeveel sterren er aan de hemel zijn en
- wie het hemelgewelf gevormd heeft?

Daarop weet de mens geen antwoord. Hij ziet het en geniet ervan. Maar hij is volkomen onwetend als het gaat om de rekenkunde van gewichten en maten.

En als dat geldt voor onze sieraden,
dan geldt dat nog veel meer voor ons goddelijke Wezen.

Je moet weten dat de hele schepping, net als elk geschapen ding, een les geeft de mens.

Ze vertellen over onze Goddelijke Eigenschappen
Elk geeft een les over de kwaliteiten die het bevat.

De zon geeft een les in licht en leert ons dat je om licht te zijn, zuiver moet zijn en vrij van alles wat materieel is.

Licht is altijd verbonden met warmte. Want je kunt licht niet scheiden van warmte.

Als je licht wil zijn, mag je enkel je Schepper beminnen.

Net als de zon zal dat jou de vruchtbaarheid van alle goede dingen brengen.

De hemel geeft een les over mijn hemels Vaderschap.

Hij roept je voortdurend naar je Schepper.

Hij geeft je een les in onthechting van het aardse en een les over de hoogten van Heiligheid die je moet bereiken.

Je moet jezelf beter dan de sterren tooien met alle Goddelijke Deugden.

Elk ding geeft zijn les en roept de mens op om zich erin te spiegelen om het te kopiëren en na te bootsen.

Ik heb al mijn sieraden niet gecreëerd met als enig doel ernaar te kijken, maar opdat de mens mooier zou worden door hen na te bootsen. En toch, wie neemt de moeite om naar al deze lessen te luisteren? Bijna niemand.

(3) Vol verdriet, zweeg Hij.

Daarom volgde ik de Allerhoogste Wil toen het Goddelijke Wezen op het punt stond de mens te scheppen, opdat ook ik, samen met mijn eerste vader Adam, Hem zou kunnen liefhebben met dezelfde liefde waarmee Hij hem liefhad op het moment dat Hij hem schiep.

Ik wilde deze Goddelijke Adem ontvangen, deze uitstorting van Liefde, om deze aan mijn Schepper te kunnen teruggeven.

Ik dacht hieraan toen mijn lieve **Jezus, zeer blij, tegen me zei:**

(4) “Mijn dochter, voor wie in mijn Wil leeft, is er geen enkele Daad van Ons die niet aanwezig is, noch een daad van Ons die Wij buiten Ons geplaatst hebben en die niet kan ontvangen worden.

Hier is mijn Adem en onze uitstorting van Liefde voor jou.

Hoe groot was onze vreugde bij deze eerste Daad van de Schepping van de mens! Wij hadden hemel en aarde geschapen, maar wij voelden niets nieuws in Ons.

Maar bij het scheppen van de mens was het helemaal anders:

Er werd een wil geschapen, en die wil was vrij.

Wij hebben er onze Wil in gelegd en hebben Hem als in een bank gedeponneerd om de rente van Liefde, Glorie en Aanbidding te ontvangen die Ons toekwam.

Oh! Wij stroomden over van Liefde, Wij trilden van vreugde bij het creëren van deze vrije wil, **om hem te horen zeggen: "ik bemin U!"**

En toen de mens, vervuld van onze Liefde, voor het eerst "ik bemin U" uitsprak, hoe groot was toen onze vreugde!

Want het was alsof alsof hij Ons de rente terugbetaalde van alle Goede Dingen die Wij in hem gelegd hadden.

Deze vrije wil die Wij geschapen hadden, was de plaats waar Wij het kapitaal van een Goddelijke Wil neergelegd hadden.

Wij waren tevreden met het ontvangen van deze kleine rente, zonder ooit te denken aan het terugnemen van ons kapitaal.

Daarom was de pijn van de val van de mens zo groot.

Want hij gaf ons het kapitaal terug om Ons die kleine rente niet te moeten betalen.

Zijn bank geraakte leeg. Omdat zijn vijand een pact met hem gesloten had, vulde hij die met hartstochten en ellende.

En de arme mens ging failliet.

Welnu, mijn dochter, de schepping van de mens was een plechtige Daad die Ons de grootste vreugde gaf. Wij roepen jou om de plechtigheid van deze Daad te herhalen, **door in jouw wil het grote Kapitaal van onze Wil te plaatsen.**

En door dit te doen, *zijn Wij vervuld van Liefde en trillen Wij van vreugde.* Want zo zien wij de verwezenlijking van ons Plan.

Zeker, zul je Ons deze kleine intrest niet weigeren en ons Kapitaal niet afwijzen, toch?

Elke dag zal Ik mijn rekening komen opvragen:

Ik zal je in deze eerste Daad roepen waarin Wij deze vrije wil hebben gecreëerd zodat je Mij de rente betaalt.

En Ik zal kijken of Ik iets aan mijn Kapitaal kan toevoegen.

(5) Mijn geest was verloren in het Goddelijke Fiat, en **ik zei tegen mezelf:**

"Oh! Wat zou ik graag die eerste Scheppingsdaad, die uitstorting van goddelijke en intense Liefde beleven, die over de eerste mens uitgestort werd toen hij geschapen werd!

Ik zou deze almachtige Adem willen ontvangen om mijn Schepper al deze Liefde en al die Glorie die Hij van de mens moest ontvangen, te kunnen teruggeven."

Mijn Jezus drukte mij tegen zich aan. **En Hij zei mij:**

(6) "Mijn dochter, dat is precies waarom Ik je zo vaak kwam bezoeken, dat het misschien ongewoon lijkt. Want Ik heb dit nog nooit voor iemand anders gedaan. Het is allemaal met het doel om de eerste Daad waarmee Ik de mens geschapen heb, te herhalen.

Ik kwam dus terug en bleef bij jou zoals een liefhebbende vader dit bij zijn dochter zou doen.

Hoe vaak heb Ik niet in jou geblazen

zodanig je mijn almachtige Adem niet meer kon bevatten!

Ik heb mijn onderdrukte Liefde in jou uitgestort, zodanig dat jouw ziel tot de rand gevuld was.

Dit alles was niets anders dan de hernieuwing van de plechtige Scheppingsdaad. Ik wilde opnieuw die grote vreugde ervaren van de Schepping van de mens.

Daarom kom Ik naar je toe, niet alleen om die vreugde te voelen, maar ook om de Orde, de Harmonie en de Liefde tussen de Schepper en de mens te herstellen, zoals op het moment dat hij geschapen werd.

In het begin van de schepping van de mens was er geen afstand tussen hem en Mij. Alles was gemeenschappelijk. Zodra hij Mij riep, was Ik aanwezig. Ik hield van hem als van een zoon en voelde me tot hem aangetrokken. Ik kon niet anders dan heel vaak bij hem zijn.

Ik hernieuw in jou het begin van de Schepping.

Wees daarom aandachtig om zo'n groot Goed te ontvangen.

21-19- 24 april 1927 - Algemene omwenteling om het Rijk van het Fiat te herstellen. Ontlading van de Goddelijke Liefde in de Schepping, die nog steeds voortduurt. De hele Schepping is in de ziel geconcentreerd.

(1) Het gemis van mijn lieve Jezus vulde mij met bitterheid. En ik zuchtte naar zijn terugkeer. Toen toonde Hij zich in mij. Maar Hij was zo bedroefd dat Hij medelijden opwekte.

Ik zei Hem: "Zeg mij, waarom bent U zo bedroefd?"

Hij antwoordde:

(2) “Ach, mijn dochter, er moeten ernstige dingen gebeuren. Om een koninkrijk, een huis, terug op orde te brengen, vindt er eerst een algemene omwenteling plaats en gaan er veel dingen verloren. Sommigen verliezen, anderen winnen,

Kortom er ontstaat chaos, er moet harder gewerkt worden en er wordt veel geleden om het koninkrijk, of het huis, weer op orde te brengen, te vernieuwen en een nieuwe vorm te geven.

Ja, je lijdt meer en werkt harder als je moet vernietigen om te opbouwen, dan wanneer je alleen maar hoeft te bouwen.

Hetzelfde zal gelden voor de wederopbouw van het Koninkrijk van mijn Wil. Hoeveel renovaties zijn er nodig!

Alles zal op zijn kop moeten gezet worden, alles zal moeten worden afgebroken en mensen zullen moeten vernietigd worden.

Het zal nodig zijn om de aarde, de hemel, de zee, de lucht, de wind, het water en het vuur te beroeren, om alles in het werk te stellen om het aanzien van de aarde te vernieuwen en om de Nieuwe Orde van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil onder de mensen te brengen.

Er zullen dan ook veel ernstige dingen gebeuren en als Ik dat zie, en de chaos zie, dan voel Ik Mij verdrietig.

Maar als Ik verder kijk, en de Orde en het nieuwe Koninkrijk hersteld zie, verandert deze diepe droefheid in een zo grote vreugde, dat je het niet zou kunnen begrijpen.

Dat is de reden waarom je Mij soms verdrietig ziet en dan weer in de vreugde van mijn hemelse vaderland.

(3)Ik was zeer bedroefd vanwege de verwoesting waar Jezus mij over verteld had. Deze ernstige zaken waren angstaanjagend: rellen, revoluties en oorlogen. O, wat zuchtte mijn arm hart!

Om mij te troosten, nam Jezus mij in zijn armen. Hij drukte mij zeer stevig tegen zijn allerheiligste Hart **en Hij zei mij:**

(4) “Mijn dochter, om ons te troosten, laten we verder kijken. Ik wil dat de dingen terug worden, zoals ze waren aan het begin van

de Schepping, die niets anders was dan een uitstorting van Liefde. En die toestand bestaat nog steeds. Want wat Wij doen, is voor altijd en wordt nooit onderbroken.

Het herhalen van een Daad kost ons geen enkele moeite. Wat Wij eenmaal doen, doen Wij graag altijd. Dit is het goddelijke Werk, een Handeling verrichten die eeuwen en eeuwen en zelfs in eeuwigheid voortduurt.

Zo stromen onze Liefde en onze Adem voortdurend uit onze Goddelijke Schoot en zij stromen om de generaties van mensen te inspireren.

Onze uitstorting van Liefde die over de hele Schepping waait, omvat de hemel en de aarde, de zon en de zee, de wind en het water, en stroomt naar de mensen.

Als dat niet zo was, zou de hemel kleiner worden, zouden de sterren uiteenvallen, zou de zon verzwakken, zou er een tekort aan water ontstaan, en zou de aarde geen planten en vruchten meer voortbrengen, omdat het het Leven van onze Liefde zou missen dat over alles waait. Ze zouden zich terugtrekken uit onze Bron waaruit ze voortgekomen zijn.

Als onze Adem zou wegvallen, zou het voortbrengen van mensen ophouden. Want de mensen zijn niets anders dan de vonken die voortkomen uit onze Adem, om de volgende generaties te bevruchten.

Maar mensen nemen van de geschapen dingen wat materieel is en laten het Leven van Liefde achter dat over alles waait.

En dit Leven van Liefde blijft boven alles zweven zonder zich te kunnen geven.

Het is alsof je door een bloemenveld of een tuin vol bomen met kostbare vruchten wandelt en naar de bloemen kijkt zonder ze te plukken. Je zult niet genieten van de geur van de bloemen en het leven dat ze uitstralen.

En als je de vruchten niet plukt, zul je hun leven niet proeven of ontvangen.

Zo is het ook in de Schepping: de mens kijkt ernaar, maar ontvangt het Leven van de Liefde niet dat God in alle geschapen dingen gelegd heeft.

De reden hiervoor is dat de mens zijn wil niet gebruikt en zijn hart niet opent om deze uitstorting van Liefde van zijn Schepper te ontvangen.

Ondanks alles houdt onze uitstorting van Liefde niet op en blijft onze regenererende Adem altijd werkzaam.

Wij wachten op het Koninkrijk van ons Goddelijk Fiat zodat onze Liefde neerdaalt onder de mensen.

En door dit Goddelijke Leven van Ons te ontvangen, zullen zij hun uitstorting van Liefde vormen voor Degene die Haar aan hen gegeven heeft..

Daarom, ***mijn dochter, is de hele schepping op jou gericht.***

Ik kijk naar jou vanuit *de sterrenhemel*
en Ik zend je deze uitstorting van Liefde.

Ik kijk naar jou *vanuit de zon*

en Ik blaas op je om je mijn goddelijke Leven te sturen.

Ik kijk naar je *vanaf de zee* en haar schuimende golven.

Ik stuur je mijn Liefde die, omdat ze onderdrukt wordt, als onstuimige golven over je heen komt.

Ik kijk naar je *vanuit de wind*

en stort mijn krachtige, zuiverende en brandende Liefde over je uit.

Ik kijk naar je *vanuit de bergen*, en Ik zend je de uitstorting van mijn standvastige en onveranderlijke Liefde.

Er is geen enkel geschapen ding van waaruit Ik niet naar jou kijk om mijn Liefde over je uit te storten.

Omdat mijn Wil in jou is, trek je mijn Blik van overal aan.

En mijn Wil vergroot je vermogen om deze voortdurende uitstorting van Liefde te ontvangen.

Waar mijn Goddelijke Wil heerst, kan Ik alles geven, alles centraliseren.

En er ontstaat een wedijver tussen de Schepper en de mens:

- *Ik geef en de mens ontvangt.*
- *Ik geef aan wie Mij geeft, op verrassende manieren.*

Daarom wil Ik je altijd in mijn Wil hebben:

- om altijd met jou te kunnen wedijveren.

21-20- 30 april 1927 - De glorie van de eenheid van de Goddelijke Wil. Hoe handelen in de Goddelijke Wil altijd Goddelijk is. Het werk en de offers die Jezus in de ziel van Luisa brengt om het Koninkrijk van het Fiat te vormen.

(1) Ik ging rond ***doorheen de Schepping*** om de Daden van de Goddelijke Wil in alle geschapen dingen te volgen.

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij en **Hij zei mij:**

(2) Mijn dochter, mijn Wil in het Werk van de Schepping was 'één'. Maar Hij verspreidde zich en vermenigvuldigde zich in elk geschapen ding.

En de ziel die door de Schepping reist

- om zijn Handelingen te volgen en
 - om hen allemaal samen te omarmen
- brengt de Goddelijke Wil samen, die in elk ding verspreid is,
- maakt alles 'één', en
 - geeft Mij *de glorie van de Eenheid in mijn Wil* terug.

Vervolgens, door deze opnieuw te verspreiden, geeft zij Mij de Glorie van mijn Goddelijke Wil, *vermenigvuldigd en verdubbeld in elk ding.*

Het is iets groots, mijn dochter: de kleinheid van een mens die alles samenbrengt, mijn Wil verdubbelt en vermenigvuldigt in zo veel dingen **om mij te zeggen:**

"Eén is de liefde, de eer en de glorie die ik U wil geven.

Want mijn daad omvat alle dingen. Hij is volmaakt en alleen U waardig."

En dan zet de mens deze liefdevolle strategieën opnieuw verder. En hij geeft de mens Mij de glorie van het Allerhoogste Fiat,

vermenigvuldigd en verdubbeld in alle dingen.

En Ik sta haar toe dit alles te doen. Ik geniet van haar liefdevolle strategieën. Want omdat de ziel in mijn Wil is, is zij in mijn huis. En zij kan enkel doen wat tot mijn hemelse Familie behoort.

Haar manier van doen is altijd goddelijk. Alleen zij kan Mij behagen en Mij volmaakte Glorie en Liefde schenken.

(3) Later, toen het gemis van mijn Jezus langer duurde, voelde ik me bedrukt. Ik voelde het volle gewicht van mijn lang ballingschap en de pijn van het zo ver van mijn Vaderland zijn.

Een diepe droefheid overspoelde mijn arme ziel.

Mijn geliefde Jezus toonde zich in mij en **Hij zei mij:**

(4) “ Mijn dochter, we moeten allebei geduldig zijn en denken aan het werk voor de vorming van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. Want niemand weet wat Wij aan het doen zijn, welke offers nodig zijn, de voortdurende daden en gebeden die zo'n groot Goed vereist.

Niemand neemt deel aan onze offers. Niemand helpt ons om dit Koninkrijk te vormen dat hen zoveel Goeds zal brengen.

Ze schenken geen enkele aandacht aan Ons.

Ze denken er alleen maar aan om van dit ellendig leven te genieten, zonder zich zelfs maar voor te bereiden op het Goede dat Wij voorbereiden.

Oh, als de mensen konden zien wat er in het geheim van ons hart gebeurt, hoe groot zou hun verbazing dan zijn!

Dat is wat er gebeurde toen mijn Moeder en Ik op aarde waren.

Terwijl Wij het Koninkrijk van de Verlossing voorbereidden, alle remedies die iedereen in staat zouden stellen om verlost te worden, wijdden Wij Ons volledig aan alle offers, alle werkzaamheden, alle gebeden en ons hele leven.

En terwijl wij aan iedereen dachten om iedereen het leven te schenken, dacht niemand aan Ons en wist niemand wat Wij deden.

Mijn hemelse Moeder was de bewaarster van het Koninkrijk van de Verlossing. Daarom nam zij deel aan al mijn Offers en al mijn Lijden.

Enkel de heilige Jozef wist wat Wij aan het doen waren.
Maar hij heeft niet aan al ons Lijden deelgenomen.

O, wat een pijn voor onze Harten om te zien dat de mensen,
terwijl de Moeder en de Zoon verteerd werden door pijn en liefde
om alle mogelijke en denkbare remedies te vinden
om hen te genezen en in veiligheid te brengen,
- niet alleen niet aan Ons dachten,
- maar Ons beledigden en minachtten,
- terwijl anderen samenzweerden om Mij bij mijn geboorte van het
leven te beroven!

Ik herhaal dit met jou, mijn dochter, om het Koninkrijk van het
Goddelijke Fiat te vormen. De wereld profiteert van Ons, hoewel ze
Ons niet kent. Alleen mijn minister die ons helpt, weet wat we aan
het doen zijn. Maar hij neemt niet deel aan onze offers en ons werk.
Wij zijn alleen.

Wees dus geduldig in dit lange werk dat Wij verrichten.
Hoe meer wij werken, hoe meer wij zullen genieten van de vruchten
van dit Hemelse Koninkrijk.

<p>21-21- 4 mei 1927 - De ziel die de Goddelijke Wil vervult, is altijd als de Hemel. Zij geraakt nooit uitgeput.</p>
--

(1) De ontberingen van mijn lieve Jezus kwelden en verzwakten mij.
Mijn arme ziel leek blootgesteld aan een brandende zon, die de
Goddelijke Wil is. Alles lijkt vaag en ik voel me ellendig.

Maar een Hogere Macht dwingt me om ondanks alles, onder deze
Zon van het Goddelijke Fiat te blijven, zonder te kunnen bewegen,
en zonder iemand die

- me wat water kan brengen,
- deze stralen minder brandend kan maken en
- mijn gekwetst hart kan verlichten.

Wat ben ik ongelukkig zonder Jezus!

Alles in mij is veranderd. Het enige wat mij nog rest is de Goddelijke
Wil, die niemand mij kan ontnemen, zelfs Jezus niet.

Alleen Hij is mijn leven, mijn verblijfplaats, mijn alles. Al het andere is voorbij. Iedereen heeft me verlaten en ik heb niemand meer om naar toe te gaan, noch in de Hemel, noch op aarde.

Ik was mijn pijn aan het uiten. Toen toonde mijn geliefde Jezus zich in mij, Hij die mij leven en dood geeft, die mijn bestaan gelukkig en ongelukkig maakt. **Hij zei mij:**

(2) “Mijn dochter, de hemel is altijd de hemel. Hij verandert niet en beweegt niet. De wolken kunnen hem soms verduisteren, zich uitstrekken en de mooie blauwe lucht verbergen, maar ze kunnen de hemel niet raken en ze strekken zich alleen maar onder hem uit.

Er is een grote afstand tussen de hemel en de wolken.

De hemel zal nooit zijn schoonheid verliezen door de wolken, want hij is ongrijpbaar. Als er al een verandering is, dan is dat voor de aarde. Het menselijk oog ziet in plaats van de hemel alleen de wolken en de verduisterde atmosfeer.

Zo is de ziel die mijn Wil doet: zij is meer dan de hemel.

Mijn Wil strekt zich in de ziel verder uit dan een blauwe hemel bezaaid met sterren. *Zij blijft standvastig en onveranderlijk.*

Zij blijft op haar plaats, heerst en domineert over alle dingen met een zodanige majesteit dat de kleinste handelingen van de mens, krachtens het licht van mijn Wil, meer zijn dan de sterren en de stralendste zon.

Het lijden en de ontberingen zijn wolken, die gevormd in het diepst van de menselijke natuur en die lijken te verduisteren.

De Hemel van mijn Wil blijft echter onaantastbaar. En zijn Zon die in de ziel schittert zendt met nog meer kracht haar brandende stralen uit. Alles lijkt je duister. Dit alles speelt zich af aan de oppervlakte en in de lage sfeer van de menselijke natuur. Maar in je ziel ondergaat de Zon van het Goddelijk Fiat geen enkele verandering.

Wie zou ooit mijn Wil kunnen beïnvloeden? Niemand!

Hij is onveranderlijk en onwankelbaar. Waar Hij heerst, daar vormt Hij zijn verblijfplaats van Licht, van Vrede en van Onveranderlijkheid.

Vrees dus niet. **Een zuchtje wind is voldoende** om de wolken die je

menselijke natuur bedekken te verdrijven en de duisternis weg te jagen die je ziel lijkt te bekruipten.

(3) Luisa: "Mijn Jezus, wat bent U veranderd! Het lijkt wel alsof U me niets meer wil vertellen over uw Goddelijke Wil."

Jezus voegde eraan toe:

(4) "Mijn dochter, Mijn Wil geraakt nooit uitgeput. Als Ik je niets over Hem vertel, spreken alle geschapen dingen tot jou. Zelfs de stenen, de hemel, de zon en de zee zullen hun stem laten horen.

De hele schepping heeft veel te zeggen over mijn eeuwige Wil.
Want alle geschapen dingen zijn vervuld van zijn Leven.
Ze hebben allemaal iets te zeggen over het Leven van mijn Wil,
dat alle geschapen dingen bezitten.

Om die reden zal een beetje aandacht voor iets wat je ziet of aanraakt, je in staat stellen om een nieuwe les van mijn Wil te horen.

<p>21-22- 8 mei 1928 - De Goddelijke Wil is Immens. Alles wat Hij doet draagt de stempel van de Goddelijke Wil.</p>
--

(1) Ik onderga het gemis van mijn lieve Jezus. Ondanks dit zware martelaarschap geef ik me over in de armen van de Allerhoogste Wil. Ik ben als zijn kleine dochter, die opgroeit. Zij zit op zijn Schoot om zich te voeden aan zijn Borst, om van zijn Leven te leven en op Hem te gelijken.

Mijn geliefde Jezus toonde zich in mij en **Hij zei mij:**

(2) "Mijn dochter, mijn Wil is immens, en alles wat daaruit voortkomt draagt de stempel van zijn Onmetelijkheid.

- Eén enkel Woord van mijn Wil bracht de onmetelijkheid van de *hemelen* voort met alle sterren;

- één woord van mijn Wil bracht *de zon* voort met de onmetelijkheid van haar licht; en zo verder met vele andere dingen.

Om deze onmetelijkheid van licht en hemelen voort te brengen, moest Ik eerst de ruimte creëren waarin Ik hen kon plaatsen.

Wanneer mijn Wil wil spreken, kijkt Hij eerst of er een plaats is waar Hij de grote gave van zijn Woord kan plaatsen – een plaats die een andere hemel, een zon, een zee of iets nog groters kan zijn.

Daarom blijft mijn Wil vaak zwijgen – omdat Hij in de zielen geen ruimte kan vinden om de grote gave van de onmetelijkheid van zijn Woord te plaatsen.

En om te kunnen spreken, biloceert Hij eerst zijn Wil en spreekt daarna, waarbij Hij zijn eigen immense Gaven in Zichzelf plaatst.

Daarom hebben Wij, toen Wij de mens schiepen, hem de grootste Gave van allemaal gegeven – de rijkste en kostbaarste erfenis. Wij hebben onze Wil in hem neergelegd, als een Schat die aan hem toevertrouwd is.

Wij hebben dit gedaan om hem te kunnen verrassen met onze oneindige gaven, met het Woord van ons Fiat.

Maar toen de mens onze gebilocerde Wil verwierp, konden Wij de ruimte niet meer vinden die Wij nodig hadden om in hem de grote Gave van ons scheppend Woord te deponeren. En daarom bleef hij arm en behield hij alle ellende van zijn menselijke wil.

Kijk: bij alles wat er in mijn Mensheid plaatsvond, was het grootste wonder: de onmetelijkheid van mijn Goddelijke Wil in mijn Mensheid beperken.

De wonderen die Ik verrichtte, waren daarbij vergeleken, niets.

Dit was des te meer waar, omdat het voor Mij natuurlijk was, om:

- mensen tot leven te wekken door hen uit de dood op te wekken
- blinden te laten zien, stommen te laten spreken,

en zo ook alle andere wonderen die Ik deed.

Het was immers voor Mij natuurlijk om alle zegeningen te kunnen geven die Ik wilde geven.

Hooguit was het een wonder voor degenen die ze ontvingen.

Maar voor Mij was het grote Wonder: mijn Godheid, de onmetelijkheid van mijn Wil, zijn oneindig Licht, zijn Schoonheid en zijn transcendente Heiligheid in Mijzelf te beperken.

Dit was het Wonder der wonderen, dat alleen God kon volbrengen.

Hoeveel ik ook aan een ziel mag geven, het zal altijd weinig zijn in vergelijking met de grote Gave van mijn Wil aan een ziel. In Hem kan je immers nieuwe hemelen zien, schitterendere zonnen, ongehoorde en verrassende dingen die nog nooit eerder gezien zijn.

De hemel en de aarde beven en knielen neer voor een ziel die de grote gave van mijn Wil bezit. En terecht, want zij zien uit deze ziel de Deugd, de leven-gevende en scheppende Kracht voortkomen, die vervat zijn in dit nieuwe Leven dat door God geschapen is.

O, Kracht van mijn Wil! Als zij U kenden, dan zouden velen naar uw grote Gave verlangen en hun leven geven om U te bezitten!

(3) Daarna vervolgde ik ***mijn daden in de Goddelijke Wil.***

(4) Mijn lieve Jezus voegde eraan toe:

“Mijn dochter, de mens die in mijn Wil leeft, heeft in zich dezelfde Goddelijke Wil die heerst en regeert. Haar ziel bezit dan zijn Macht, zijn Kracht, zijn Heiligheid, zijn Licht en zijn Goede Dingen.

De Goddelijke Wil heerst in de ziel.

Omdat zij in zich zijn Kracht heeft, zijn de menselijke zwakheden, hartstochten, menselijke ellende en de menselijke wil onderworpen aan de Kracht en aan de Heiligheid van de Allerhoogste Wil.

Als gevolg daarvan voelen zij, geconfronteerd met deze Macht, dat hun leven hun ontnomen wordt.

- *De zwakheid* voelt dat ze overwonnen is door de onweerstaanbare Kracht van het Goddelijke Fiat.
- *De duisternis* voelt dat ze overspoeld wordt door het licht.
- *de ellende* wordt vervangen door zijn oneindige rijkdom.
- *De hartstochten* worden overwonnen door zijn deugden.
- *De menselijke wil* wordt overwonnen door de Goddelijke Wil.

Welk enorm verschil is er tussen de mens

- die in mijn Wil leeft en
- die eenvoudigweg mijn Wil doet!

De eerste bezit Hem en heeft Hem tot zijn beschikking.

De tweede is onderworpen aan mijn Wil en ontvangt Hem alleen op basis van zijn beschikbaarheid.

En tussen het bezitten en het ontvangen ervan is de afstand even groot als die tussen hemel en aarde.

Het verschil is vergelijkbaar met het verschil tussen een mens die immense rijkdommen bezit en de mens die elke dag enkel ontvangt wat absoluut noodzakelijk is.

Daarom is degene die mijn Wil doet, maar niet in Hem leeft, gedwongen om zwakheden, hartstochten en alle andere ellende te voelen die het erfgoed van de menselijke wil vormen.

Degene die in mijn Wil leeft en Hem bezit: dat was de toestand van Adam vooraleer hij zich terugtrok uit de Goddelijke Wil.

Zijn Schepper had hem deze grote Gave geschonken die alle andere Gaven in zich bevatte.

Hij bezat de Goddelijke Wil en heerste erover.

Want God had hem zelf het recht daarop gegeven.

Hij was dus de eigenaar van de Kracht, van het Licht, van de Heiligheid en van de Gelukzaligheid van dit eeuwige Fiat.

Maar door zich terug te trekken uit de Goddelijke Wil,

verloor Adam het bezit en de heerschappij ervan en kon hij enkel nog de effecten van mijn Wil te ontvangen in de mate van zijn beschikbaarheid.

De mens die zich in deze situatie bevindt, is altijd arm.

Hij is nooit rijk. Want zij die rijk zijn, bezitten. Zij ontvangen niet.

Zij zijn in staat om anderen een deel van hun bezittingen te geven.

21-23- 12 mei 1927 - Onze Heer heeft meer gedaan door de Verlossing te bewerkstelligen dan wanneer Hij ons enkel van alle straffen bevrijd had. Dit geldt ook voor wie het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat moet vormen. Een vijandige macht verhindert Luisa om te sterven. Sommige zielen zijn geroepen om wetten te maken en de wereld te besturen.

(1) Ik voelde me bedrukt: niet alleen vanwege het gemis van mijn lieve Jezus, maar ook door de dreiging van ernstige straffen die nog zouden komen, van oorlogen en revoluties, van helse en gruwelijke gevechten.

Mijn God! Wat een lijden om door een Allerhoogste Macht gedwongen te worden om al dat kwaad te zien, de verblinding van de leiders, die de vernietiging van volkeren nastreven, en mijn onmacht om mij met mijn lijden te verzetten tegen de Goddelijke Gerechtigheid, om hen zoveel ellende te besparen!

Ik voelde het hele gewicht van het leven en ik verlangde vurig naar het hemelse Vaderland, omdat ik met mijn lijden deze ellende niet kon stoppen.

Mijn lieve Jezus toonde zich in mij. **Hij zei mij:**

(2) “Mijn dochter, geloof je dat Wij meer hadden kunnen doen door hen de straffen te besparen, die zij voor hun vele fouten verdienden, in plaats van hen de Verlossing te brengen?”

Straf is tijdelijk lijden. Verlossing is een eeuwig Goed dat nooit eindigt. Als Ik hen de straffen bespaard had, zou Ik de Hemel niet geopend hebben voor hen en hen geen recht op glorie gegeven hebben.

Door de Verlossing te bewerken, heb Ik de poorten van de Hemel geopend. En Ik heb hen op de weg gezet naar het hemels Vaderland door hun de verloren glorie terug te geven.

Wanneer je een groot Goed voor ogen hebt, moet je bereid zijn een minder groot goed opzij te zetten, te meer omdat het grotere Goed dient om mijn Gerechtigheid in evenwicht te brengen.

En mijn Mensheid had zich nooit kunnen of willen verzetten tegen dit herstellen van het Goddelijke Evenwicht.

Bovendien moesten de straffen dienen

- als herinnering voor de mensen,
- als stem, om hen uit hun zondige slaap te wekken en om hen aan te sporen om terug de rechte weg te volgen, en

- als licht om hen te leiden.

Deze straffen waren ook een middel om hen te helpen om de Weldaden van de Verlossing te ontvangen.

Ik wilde deze Zegeningen niet vernietigen. Daarom werden zij, met mijn komst op aarde, niet gespaard van de straffen die zij verdienden.

Nu, mijn dochter, denk je dat je meer had kunnen doen als je hen bevrijd had van de straffen die ze in deze tijden verdienen?

En nu je ziet dat dit niet het geval is, lijkt het leven je zwaar en zou je graag naar de Hemel willen komen.

Arme dochter, hoe onwetend ben je over de ware, grote en onmetelijke Goede Dingen die nooit ophouden en over de kleine en eindige goederen;

Is het niet groter om het koninkrijk van mijn Goddelijke Wil te vormen

- om het bekend te maken,
- de weg te bereiden om hen erin te laten komen,
- het Licht van zijn Kennis te geven om hen te leiden,
- de mensen hun geluk terug te geven,
- de oorspronkelijke toestand bij hun schepping te herstellen,
- hen te verrijken met alle Goede Dingen die een Goddelijke Wil bevat?

Vergeleken met het grote goed van het koninkrijk van het Allerhoogste Fiat, zou het goed dat je zou gedaan hebben als je de volkeren van alle straffen bevrijd had, in het niets verdwijnen.

Omdat jij je in dezelfde omstandigheden bevindt als Ik,

- moet je genoeg nemen met het vormen van het Rijk van de Goddelijke Wil, dat meer is dan alles, en
- moet je genoeg nemen met het feit dat de straffen gedeeltelijk hun gang gaan, temeer omdat Ik je op aarde houd voor het Rijk van mijn Wil. Dit is je speciale missie”.

(3) De angst die ik voelde, nadat Jezus mij die vreselijke rampen had laten zien, was echter zo groot, dat ik niet op deze aarde wilde blijven.

Ik zei tegen mezelf: "Het lijkt alsof een vijand de dood van mij weghoudt en mij dwingt deze ballingschap te doorstaan.

Ik denk vaak dat ik zal sterven.

Nog enkele maanden geleden dacht ik dat ik in mijn hemels Vaderland zou aankomen. Maar alles is in rook opgegaan.

Deze vijand verzet zich tegen mij en ik moet in de ellendige gevangenis van mijn menselijkheid blijven. Wat is deze macht die mij bestrijdt? En wie is het die zich tegen mijn geluk verzet? Wie remt mijn stappen af, verhindert mijn vlucht, verspert mij op zo'n wrede en harde manier de weg en dwingt mij achteruit te gaan?

Ik dacht hieraan toen mijn lieve Jezus zich in mij toonde. **Hij zei mij:** "Mijn dochter, wees niet bedroefd. Je doet jezelf pijn en het doet Mij pijn om je zo te zien lijden.

Wil je weten wie deze grote vijandige macht is?

Het is de hele hemel die je verhindert om naar het hemels vaderland te vliegen, waarnaar je al zo lang verlangt. Maar weet je waarom? Omdat zij het Koninkrijk van mijn Wil in jou vervuld willen zien.

Alle bewoners van de hemel willen hersteld worden in de eer en glorie die zij missen, omdat mijn Wil in hen niet vervuld werd toen zij op aarde waren. Ze willen daarom dat mijn Wil in jou wordt vervuld, zodat zij door jou hun volledige glorie kunnen ontvangen. Wanneer zij zien dat je op het punt staat om te vertrekken, verzetten alle machten van de Hemel zich daartegen en zij verhinderen dit op de meest energieke manier.

Maar weet dat deze hemelse Macht niet vijandig is, maar vriendelijk. Zij houdt veel van jou en handelt voor je eigen bestwil.

Weet je, mijn dochter, dat degene die het Koninkrijk van mijn Wil op aarde vormt de volledige kroon van hun glorie in de hemel zal vormen?

En lijkt het je weinig dat zij van één van hun zusters deze volledige glorie van het Allerhoogste Fiat verwachten?

Daarom, mijn dochter, zeg met Mij: "***Fiat, Fiat!***"

(5) Ik was verdrietig, maar volledig ondergedompeld in de Goddelijke Wil. Mijn lieve **Jezus voegde eraan toe:**

(6) “Mijn dochter, wanneer Ik zielen op een bijzondere en buitengewone manier roep, handel Ik als een koning die zijn ministers benoemt en die samen met hen wetten maakt, regeert en zijn koninkrijk bestuurt.

Dat is wat Ik ook doe: Ik roep deze zielen op, om deel uit te maken van mijn Koninkrijk en Ik stel de wetten vast, die de wereld zullen regeren.

En omdat Ik jou op een speciale manier geroepen heb om te leven in de Tuin van mijn Wil, deelt Hij zijn meest intieme geheimen met jou en laat Hij je het kwaad, de oorlogen en de helse voorbereidingen zien, die vele steden zullen vernietigen.

En aangezien jouw kleinheid niet in staat is om het zien van dit kwaad te verdragen, is het terecht dat je naar de Hemel wilt komen. Maar je moet weten dat ministers vaak de koning ervan weerhouden strafwetten in te voeren. En als ze niet alles krijgen wat ze vragen, krijgen ze altijd iets.

Hetzelfde zal voor jou gelden: als je niet alles op aarde krijgt, zul je toch iets krijgen. Dus houdt moed, en laat je vlucht in mijn Wil voortduren.

21-24- 18 mei 1927 - De waarde van Daden die in de Goddelijke Wil verricht worden. Wie in Hem leeft, bezit de Bron van alle Goede Dingen. God kan geen halve maatregelen nemen. Overwinningen aan beide kanten.

(1) Ik volgde de Goddelijke Wil in ***mijn rondgang doorheen de Schepping***. Ik zag mijn lieve Jezus al mijn daden in mij verzamelen. Ze waren als lichtjes, het ene nog mooier dan het andere. Jezus riep de engelen en liet hen een deel van deze daden zien. Ze wedijverden met elkaar om ze te ontvangen en triomfantelijk mee te nemen naar hun hemelse Verblijfplaats.

Jezus, vol goedheid, zei mij:

(2) “Mijn dochter, de waarde van deze daden, verricht in mijn Wil,

is zo groot dat de engelen het als een gunst beschouwen om hen te ontvangen. Zij zien daarin de scheppende Deugd.
En zij nemen in deze daden de echo van het Goddelijke Fiat waar.
Deze Daden van Licht zijn goddelijke Stemmen.
En deze goddelijke Stemmen zijn: Muziek, Schoonheid, Zaligheid, Heiligheid en Goddelijke Wetenschap.

En aangezien mijn Wil de Deugd van de Hemel is, haasten de engelen zich om deze daden, volbracht in Hem, naar hun hemelse Verblijfplaats te brengen.

Niets van wat in mijn Allerhoogste Wil gedaan wordt, kan op aarde blijven. Deze daden kunnen hoogstens hier beneden verricht worden, maar mijn Wil, als een magneet, trekt hen naar hun Bron en naar het hemels Vaderland.

(3) Ik voelde mijn arme geest opgenomen worden in het Eeuwig Fiat en ik zei tegen mezelf: "Hoe is het mogelijk dat dat daden die in de Goddelijke Wil verricht worden zo'n Kracht hebben?"

Mijn lieve Jezus voegde eraan toe:

"Mijn dochter, waarom geeft *de zon* licht aan de hele aarde?
Omdat zij groter is dan de aarde,
omdat zij de unieke en volledige kracht van het licht bezit,
omdat zij de bron is van kleuren en vruchtbaarheid en van de verscheidenheid aan zoetigheden.

Omdat zij groter is dan de aarde, kan de zon:

- licht geven aan de hele aarde,
- de verscheidenheid aan kleuren geven aan de bloemen,
- de verschillende zoetheden aan de planten en de vruchten.

De zon doet in haar grootsheid en pracht, één ding. Maar in haar ene daad doet zij zoveel dat zij de hele aarde aan zich gebonden houdt, door aan elk ding zijn eigen onderscheiden daad te geven.

Nu is *mijn Wil* meer dan de zon. En aangezien zijn Licht oneindig is, brengt Hij in één enkele Handeling de vruchtbaarheid van alle andere handelingen samen voort.

De ziel die in mijn Wil leeft, bezit de Bron van al zijn Handelingen, zijn Vruchtbaarheid.

Daarom verandert mijn Wil in de ziel waar Hij regeert en heerst, noch zijn regime, noch zijn manier van werken

De ziel die handelt in mijn Wil, produceert de veelheid en vruchtbaarheid van zijn goddelijke Daden.

Alle daden van God zijn als "één Daad" die alles omvat, Alle daden worden allemaal samen volbracht.

Beschouw de Schepping van de mens, toen uit één enkele Daad tegelijkertijd Heiligheid, Macht, Kennis, Liefde, Schoonheid en Goedheid voortkwamen.

Kortom, van wat uit Ons is voortgekomen, is er niets dat niet in de mens is ingeprent. Wij hebben hem alles gegeven om aan alles deel te hebben.

Want wanneer Wij handelen, doen Wij nooit iets half. En wanneer Wij geven, geven Wij alles.

Bovendien is mijn Wil oneindig Licht.

Het is een deugd van het Licht

- af te dalen naar de diepste afgronden,
- naar de hoogste toppen te stijgen, en
- zich overal uit te breiden.

Er is geen plaats waar het niet kan komen. Maar in het Licht kan geen materie binnendringen noch iets dat haar vreemd is.

Mijn Licht is ongrijpbaar.

Het heeft als functie om te geven zonder ooit te stoppen.

Dat is de toestand van de ziel die in mijn Goddelijke Wil leeft. De ziel wordt Licht met het Licht van de Goddelijke Wil.

Bijgevolg

- daalt zij af in de diepten van de harten en
- brengt zij het goede van dit Licht met zich mee.

Mijn Wil strekt zich overal en over alles uit, om aan alles en iedereen de effecten te brengen die zijn Licht bevat.

De ziel zou zich verraden voelen als ze zich niet tot alles en iedereen zou kunnen uitstrekken.

Zo verheft de ziel zich naar de hoogten en dringt door tot voorbij het azuurblauwe gewelf van de hemel, en weerklinkt in mijn Wil die heerst in het hemels Vaderland.

Mijn Wil die heerst in de ziel en diezelfde Wil die heerst in het hemels Vaderland, dalen samen neer en verspreiden zich om deze regen van vreugde, gelukzaligheid en nieuw geluk te vormen die op alle zaligen neerdaalt.

Het Leven in mijn Wil is bewonderenswaardig en het is een voortdurend Wonder. Het bevat alle goede Dingen.

Het is de kiem die zich oneindig vermenigvuldigt.

De vruchtbaarheid is onnavolgbaar.

En daarom dromen de hele aarde en de hele Hemel ervan.

Het is de overwinning van God op de mens, en de overwinning van de mens op zijn Schepper.

*Hoe mooi is het dat **het Opperwezen, de Eeuwige Majesteit, en de kleinheid van de mens de overwinning zingen!***

Door de Kracht van deze Goddelijke Wil, wedijveren het kleine en het grote, het zwakke en het sterke, de rijke en de arme, met elkaar. En beiden roepen victorie!

Daarom heb ik zo'n groot verlangen dat mijn Goddelijke Wil bekend wordt, dat zijn Koninkrijk komt, om de mens zijn overwinning en zijn plaats op hetzelfde niveau als het Mijne te schenken.

Zonder de heerschappij van mijn Wil in de mens kan dit niet gebeuren. Er zal dan altijd een afstand blijven bestaan tussen Mij en de mens. Hij zal niet kunnen overwinnen of de overwinning kunnen zingen. Het Werk van onze Handen zal niet naar ons beeld zijn.

21-25- 22 mei 1927 - Het totale aantal van alle dingen en van alle menselijke handelingen werd bij de Schepping vastgesteld. Jezus nam alles in Zich op.

(1) Ik versmolt met mijn lieve Jezus in zijn Goddelijke Wil, om mijn gedachten te vermenigvuldigen met de Zijne.

Ik plaatste mezelf in elke gedachte van de mensen om mijn Schepper daden van eerbetoon, glorie en liefde te geven voor alle gedachten van elk schepsel.

Maar terwijl ik dat deed, dacht ik: "Hoe heeft mijn geliefde Jezus daden kunnen verrichten voor alle daden, alle gedachten en alle stappen die de mensen zouden zetten?"

Mijn Jezus toonde zich in mij. En Hij zei mij:

(2) Mijn dochter, mijn Goddelijke Wil heeft in de Schepping, het aantal van alle geschapen dingen vastgesteld, zoals het aantal sterren, planten en soorten, en zelfs het aantal waterdruppels,

Zo ook heeft mijn Wil het aantal menselijke handelingen van de mensen vastgesteld. Geen enkele handeling kan verloren gaan of bijgevoegd worden, in overeenstemming met de Orde die door het Goddelijke Fiat vastgesteld is.

De mensen kunnen, krachtens de hun verleende vrije wil, kiezen *of deze handelingen goed of slecht zijn, maar niet dat ze in aantal meer of minder zijn.*

Dat is hun niet toegestaan.

Alles wordt bepaald door de Goddelijke Wil.

(3) In de Verlossing, kende het eeuwig Fiat dat in mijn Mensheid heerste, alle daden die de mensen moesten verrichten: alle gedachten, alle woorden en alle stappen. Niets ontbrak.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Ik al mijn Daden vermenigvuldigd heb voor elk van de daden van de mensen, zodat de Glorie van de hemelse Vader door mij kon worden voltooid in naam van elke mens en voor elk van zijn daden.

En het goede dat Ik voor hen afsmeekte, was volledig.

Elke handeling van de mens, elke gedachte, elk woord of elke stap moest de hulp van mijn Daad hebben.

Elk van mijn Gedachten moest helpen en Licht geven aan elk van zijn gedachten. En zo verder voor alle andere mensen.

Alles is in Mij vervat.

Ik heb in Mijzelf de nieuwe Schepping gevormd van alle daden van de mensen om hen alles weer terug te kunnen geven. Niets ontbrak. Anders, als er ook maar één gedachte ontbrak, zou het geen werk zijn geweest dat jouw Jezus waardig was.

Als ook maar één gedachte Mij was ontgaan, zou de mens de leegte van de Mijne gevonden hebben. En dan zou hij geen Hulp, Kracht of Licht voor die gedachte gevonden hebben, als hij dat wilde.

Maar, mijn dochter, mijn Goddelijke Wil heeft samen met Mij deze nieuwe Schepping gevormd, van alle menselijke handelingen van de mensen, om het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat van mijn hemelse Vader te kunnen afsmecken.

En de mensen zullen deze drievoudige hulp van Kracht en Licht vinden in al hun daden, opdat het Koninkrijk van mijn Wil terugkeert.

Deze drievoudige universele Hulp zal bestaan uit

- *de Daden van de Soevereine Koningin,*
- *de Daden van uw Jezus, en*
- *de Daden van de kleine Dochter van de Goddelijke Wil.*

(4) Ik vroeg me daarna af wat deze Goddelijke Wil zou kunnen zijn.

Jezus voegde eraan toe:

(5) “Mijn dochter, *de Goddelijke Wil betekent God aan God geven.*

Het betekent een goddelijke Uitstorting,

- een transformatie van de menselijke natuur in de Goddelijke,
- de communicatie van de scheppende Kracht,
- het omarmen van het Oneindige, het opstijgen in het Eeuwige,
- de Eeuwigheid in de palm van zijn hand nemen,

om tegen God te zeggen:” vanaf de eeuwigheid hield Ik van U.

Uw Wil heeft geen begin, Hij is eeuwig met U en ik beminde U in uw Wil, met een liefde zonder begin en zonder einde.”

Wat is mijn Wil? Hij is alles”.

**21-26- 24 mei 1927 – Luisa offert haar werk in de Goddelijke Wil.
De mens die in Hem leeft, vormt vele daden van Goddelijk
Leven en bezit de Deugd van bilocatie.**

(1) "Jezus, mijn Liefde,

**Ik wil uw Handen in de mijne* om onze hemelse Vader die Liefde en die Glorie te geven die U Hem individueel gegeven hebt door uw werken toen U op aarde was.

**Ik wil mij ook met U verenigen* toen U, het Woord van de Vader, van alle eeuwigheid met de Vader samen werkte met dezelfde Werken en toen U liefhad met wederzijdse Liefde en volmaakte Gelijkheid.

**Ik wil U verheerlijken met dezelfde Glorie* waarmee U elkaar verheerlijkt tussen de Drie Goddelijke Personen.

Maar ik ben nog niet tevreden.

**Ik wil mijn handen in de Uwe leggen*

om mij met U te kunnen onderdompelen in Uw Wil.

**Ik wil me in de zon laten onderdompelen* om U de glorie van het licht, de warmte en de vruchtbaarheid van de zon te geven.

**Ik wil me in de zee laten onderdompelen* om U de glorie van haar golven en haar voortdurend geruis te geven.

**Ik ga in de lucht*

om U de glorie van het gezang van de vogels te geven,

**Ik ga in de blauwe hemel*

om U de glorie van haar oneindigheid te geven, en

**mijn stem stroomt* in het fonkelen van de sterren om U te zeggen "ik bemint U".

**Ik wil me onderdompelen in de bloemenvelden*

om U de glorie en aanbidding van hun geuren te geven.

**Er is geen plaats waar ik niet heen wil gaan zodat U uw kleine dochter kunt horen die U overal aanbidt, bemint en verheerlijkt."*

Ik zei dit en nog veel meer toen mijn lieve Jezus zich in mij toonde.

Hij zei mij:

(2) "Mijn dochter, Ik voel in jou mijn eigen Glorie, mijn Liefde, mijn Leven en mijn Werken. Mijn Wil centraliseert alles in jou.

Maar ook, wanneer je werkt, neemt mijn Wil je op in de zon en

handel je met haar licht. Je bewegingen vloeien in de stralen van de zon. Wanneer haar licht verspreid wordt, verspreid jij de Glorie en Liefde van uw Schepper.

Hoe mooi is het om mijn dochter in al mijn Werken te zien om mij de Liefde en de Glorie te geven die elk van hen bevat.

Aangezien mijn Wil de kracht van bilocatie bezit, biloceert zij ook jou, zodat je jezelf kunt vinden in de zee, in de lucht, in de sterren – overal - om Mij te beminnen en bemind en verheerlijkt te worden.

(3) Daarna voelde ik me als het ware opgenomen in het Allerhoogste Fiat en dacht ik bij mezelf aan het grote Goed dat de Allerhoogste Wil in onze ziel kan doen

Mijn altijd beminnelijke **Jezus voegde eraan toe:**

(4) Mijn dochter, voor elke daad die de Goddelijke Wil in eenheid met de ziel verricht, wordt een Goddelijk Leven gevormd.

Aangezien mijn Wil goddelijk is, kan Hij niet anders dan goddelijke Levens vormen in jouw daden.

Zodat waar Hij heerst, wanneer de ziel werkt, spreekt, denkt, haar hart klopt, enz. is mijn Goddelijke Wil aan het werk.

Zijn Gedachten, Woorden en Hartslagen vloeien in die van de mens om daar eerst zijn Daad, zijn Woord te vormen, en om vervolgens plaats te maken voor zijn Goddelijk Leven.

Zo komen Goddelijke Levens voort uit alles wat de ziel doet, zodat de hemel en de aarde bevolkt worden met evenzoveel beelden van Goddelijke Levens.

De ziel wordt de voortbrenger van het Goddelijke Leven en zorgt ervoor dat zij zich overal biloceert.

Mijn Wil is niet minder krachtig in de ziel waar Hij heerst dan in de Drie Goddelijke Personen.

Daarom vormt mijn Wil, die de deugd van bilocatie bezit, niet alleen in de ziel zoveel Goddelijke Levens als Hij wenst. Maar Hij vormt daar ook zijn Hemel, zijn Zon, zijn zeeën van Liefde, zijn bloemenvelden.

En Hij zorgt ervoor dat de ziel tegen haar God kan zeggen:

"U hebt mij een hemel gegeven en ik geef U een hemel,
U hebt mij een zon gegeven en ik geef U ook een zon,
U hebt mij zeeën gegeven, bloemenvelden en ik geef U ook zeeën
en bloemenvelden."

Oh! Kracht van mijn Wil!

Wat kan Hij niet doen in de ziel waar Hij heerst!

Daarom, waar mijn Wil heerst, verheugt mijn Hij zich erin om de ziel op hetzelfde niveau als het Onze te plaatsen. Want Hij weet dat het onze Wil is dat de mens naar ons Beeld en onze Gelijkenis is. Onze Wil, trouwe uitvoerder, maakt het zo. Wij roepen deze mens daar, waar onze allerhoogste Fiat heerst. Hij is onze Glorie, onze Liefde en onze Deugd.

Alleen in onze Wil kan de ziel dit bereiken. Zonder mijn Wil bestaat er een grote afstand tussen de Schepper en de mens.

Daarom heb ik zo'n groot verlangen dat de Goddelijke Wil in de mens heerst, om een groot werkterrein aan onze Wil over te laten, zodat Hij onze Werken, onze Levens kan biloceren, en de mens kan verheffen tot het Doel waarvoor het geschapen is.

De mens is voortgekomen uit onze Wil. Het is niet meer dan terecht dat hij in de voetsporen van onze Wil treedt en terugkeert naar zijn Schepper via dezelfde weg waarlangs hij voortgekomen is, mooi en verrijkt door de Wonderen van ons eeuwig Fiat.

21-27- 26 mei 1927 - God heeft in de Schepping al deze kamers gevormd zodat de mens er altijd God kan vinden en Hij hem zijn Eigenschappen kan geven. Jezus neemt de twijfels weg. Wat onmogelijk is voor de ziel, is gemakkelijk voor God. Luisa klaagt en Jezus stelt haar gerust.

(1) Mijn staat van overgave aan het goddelijke Fiat duurt voort. Nadat ik ***zijn Daden in de Schepping*** had gevolgd, dacht ik na over de manier waarop ik voor de Allerhoogste Majesteit

alle relaties tussen de Schepper en de mens, die door menselijke ondankbaarheid waren verbroken, kon herstellen.

Mijn geliefde Jezus, die zich in mij toonde, zei mij:

(2) “Mijn dochter, kijk naar de hele schepping: de hemel, de ontelbare sterren, de zon, de wind, de zee, de bloemenvelden, de bergen en de valleien zijn allemaal kamers die Ik gevormd heb. In elk daarvan bevindt zich een koninklijk paleis waar Ik verblijf.

Ik heb dit gedaan zodat de mens zijn God gemakkelijk kan vinden, onmiddellijk en overal. En zijn God heeft zich in elk van deze kamers gevestigd om daar op de mens te wachten.

De kamers waren niet gesloten. De mens hoefde niet eens aan te kloppen. Hij kon, zo vaak hij wou, vrij binnenkomen.

God stond klaar om de mens te ontvangen.

De Schepper van Hemel en aarde heeft zich niet in één kamer gevestigd, maar overal, zodat de mens Hem altijd kan vinden.

Hij heeft deze kamers zeer dicht bij elkaar geplaatst.

Want er mocht geen afstand zijn tussen de Schepper en de mens maar alleen nabijheid en vertrouwdheid.

Daarom waren en zijn al deze kamers nog steeds verbindingen, middelen en wegen tussen God en de mens.

Maar wie moest deze verbindingen onderhouden, deze relaties versterken en ervoor zorgen dat de deuren open bleven?

Onze Wil, die in de ziel regeerde, moest de belangrijke verantwoordelijkheid dragen om de orde te handhaven, zoals Wij die in de Schepping vastgesteld hadden.

Maar toen de mens zich afscheidde van het goddelijke Fiat,

- verloren deze banden hun kracht,
- werden de relaties lossen,
- werden de wegen geblokkeerd en
- werden de deuren gesloten.

De mens verloor zijn erfdeel. Hij is van al zijn bezittingen beroofd. Elke stap was bezaaid met valstrikken om hem te laten vallen.

Door mijn Wil niet te doen, verloor de mens alles en bleef er niets goeds voor hem over.

Door mijn Wil te doen, verwierf hij alles en werd hem al het Ggoede teruggegeven.

Kijk eens naar alles wat de vaderlijke Goedheid van de Schepper in de schepping gedaan heeft uit Liefde voor de mens!

De Schepper heeft niet alleen vele kamers gemaakt. Hij heeft hen ook allemaal verschillend gemaakt. Zodat elk van zijn geliefden Hem op verschillende manieren kon vinden...

* **In de zon** liet de Schepper zich vinden, gehuld in Licht, in al zijn Majesteit, brandend van Liefde, Hij wachtte

- om de mens zijn Licht te geven zodat hij Hem zou kunnen begrijpen,

- om de mens zijn Liefde te geven zodat hij zijn God kon vinden door deze kamer binnen te gaan en Licht en Liefde te worden.

***In de zee** kon de mens zijn sterke God vinden, die hem Kracht gaf.

***In de wind** vond hij Hem die regeerde en heerste om de mens heerschappij te geven over alle dingen.

*Kortom, **in alle geschapen dingen** wachtte God op de mens om hem te laten delen in zijn Eigenschappen.

(3) Daarna **dacht ik bij mezelf**:

"Jezus bemint zijn Wil zozeer en het lijkt alsof Hij zo graag wil dat Hij bekend wordt, zodat Hij kan heersen en domineren.

Maar het lijkt me moeilijk dat zijn Wil bekend wordt, omdat niemand zich erom bekommert, niemand er interesse in heeft.

Alleen Jezus is erin geïnteresseerd, maar de mensen niet.

Als de mensen God dus geen eer bewijzen en als hun niet de volheid van het Goede gegeven wordt, hoe kan dan deze heerschappij van het eeuwig Fiat bekend worden?"

Ik dacht hierover na toen mijn lieve Jezus zich in mij toonde.

(4) Hij zei mij: "Mijn dochter, *wat voor jou moeilijk lijkt, is niet moeilijk voor God.*

Net zoals bij de Verlossing hebben alle moeilijkheden en menselijke verraderlijkheden geen hindernis kunnen vormen, onze Liefde niet

kunnen tegenhouden, en nog minder de beslissing van onze Wil om de menselijke generatie te verlossen, kunnen beïnvloeden.

Wanneer de Godheid besluit een daad te verrichten, een werk te volbrengen, ongeacht de omstandigheden, de redenen of de obstakels, overwint Hij alles, zegeviert Hij over alles en doet Hij wat vastgesteld is.

Het hoogtepunt en **het belangrijkste voor God is: bepalen wat Hij wil doen.**

Als Hij dat heeft gedaan, heeft Hij alles gedaan.

Als dus in Ons vaststaat dat onze Wil bekend moet worden en dat zijn Koninkrijk op aarde moet komen, dan is dat al gebeurd. De Verlossing is volbracht omdat wij dat hadden vastgesteld. Hetzelfde zal gelden voor onze Wil.

Bovendien **is dit Koninkrijk in de Schepping** voortgekomen uit onze Godheid.

De orde was daar volledig, want onze Wil heerste en domineerde. Bij de zondeval van de mens is dit Koninkrijk niet vernietigd. Het is intact en bestaat nog steeds, maar het blijft voor de mens opgeschort.

Bij de Verlossing heb Ik alles hersteld.

Ik heb alles gedaan om de mens te verlossen.

Ik heb ook alles gedaan om deze opschorting ongedaan te maken zodat de mens het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat kon binnengaan,

- eerst door voorrang te geven aan mijn Verlossing
- en vervolgens, mettertijd, aan mijn Wil.

Het is moeilijk om een koninkrijk op te bouwen, om een werk te volbrengen. Maar als het eenmaal gedaan is, is het gemakkelijk om het bekend te maken.

En het is niet de Macht die uw Jezus ontbreekt.

Ik kan nalaten iets te doen of iets niet te doen.

Maar Ik kan nooit aan Macht ontbreken. Ik zal de dingen, de omstandigheden, de mensen en de gebeurtenissen zo regelen om

het gemakkelijk te maken om mijn Wil te kennen.

(5) Ik voelde me echt zeer bedroefd en ik dacht:

"Wat is mijn toestand moeilijk te verdragen, ik heb het gevoel dat ik niet verder kan. De Goddelijke Wil is onverbiddelijk, onveranderlijk. Het is geen grap om met zijn Fiat te maken te hebben.

Je voelt het volle gewicht van zijn Onveranderlijkheid die onverstoorbaar en onbewogen blijft tegenover alles.

De Goddelijke Wil plaatst je altijd in de positie dat je wilt wat Hij wil, zelfs de straffen en ontberingen van Jezus die mij zoveel kosten. Je moet Hem alles geven wat Hij vraagt. Maar van wat de ziel begeert, mag haar niets worden gegeven, zelfs niet het kleinste dingetje.

Ik dacht hieraan toen mijn lieve Jezus zich in mij toonde. Hij zei mij:

(6) "Mijn dochter, mijn Wil wil vrij zijn in de ziel.

Daarom wil Hij niet het minste beetje zien van wat de ziel begeert, - zelfs als dat iets heilig is.

Hij wil geen grenzen zien in deze ziel.

Hij wil zijn Rijk over alles uitbreiden.

Wat mijn Wil wil, moet de ziel ook willen en moet zij doen.

De ziel voelt het gewicht van de onveranderlijkheid van mijn Wil om onveranderlijk te worden en niet langer onderhevig te zijn aan verandering, als ze mensen ziet lijden of omdat ze tijdelijk iets goeds missen. Dat zou dan een afwijking van haar onveranderlijkheid zijn. En dat is een menselijke heiligheid.

De Heiligheid van mijn Goddelijke Wil is een goddelijke Heiligheid die zich dergelijke zwakheden niet veroorlooft.

Als mijn Goddelijke Wil daaraan onderhevig zou zijn, zou onze Gerechtigheid zonder leven zijn in ons opperste Wezen, wat niet kan zijn.

Als je eens wist in welke toestand mijn Gerechtigheid zich tegenwoordig bevindt!

Als zij zich op jou zou ontladen, zou je verpletterd worden.

Mijn Wil wil niet dat je verpletterd wordt. Maar Hij wil dat de mensen

deelnemen aan zijn pijn, zodat hun ogen geopend worden en zij begrijpen in welke verblinding zij gevallen zijn.

Alle grote landen hebben hoge schulden.

Als ze geen schulden zouden maken, zouden ze niet kunnen leven. En toch feesten ze erop los en bezuinigen ze nergens op. Ze bereiden oorlogen voor, wat enorme uitgaven met zich meebrengt.

Zie je zelf niet hoe blind en dwaas zij geworden zijn?
En jij, mijn kleine dochter, zou willen dat mijn Gerechtigheid hen niet treft, dat Ik hen nog meer wereldse goederen schenk, zodat ze nog blinder en gekker worden.

En als je ziet dat mijn Wil niet aan al je verzoeken tegemoetkomt, klaag je.
Je hebt het gevoel dat mijn Wil alle ruimte in je ziel ingenomen heeft, zonder je de vrijheid te laten om ook maar iets te doen.
En je voelt de Kracht van de Heiligheid en de Onveranderlijkheid van mijn Goddelijke Wil.

Ik heb je vaak gezegd dat mijn ontberingen niets anders zijn, dan de leegtes van mijn Gerechtigheid, die zich voorbereidt om de volkeren te treffen.

Wees dus niet ontmoedigd, mijn dochter. Je weet niet hoezeer Ik je bemin en hoeveel schatten Ik in jou gelegd heb.
Ik kan je niet verlaten, Ik moet waken over de schatten die Ik in jou gelegd heb. Je moet weten dat elk Woord een goddelijke Gave is.

En hoeveel Woorden heb Ik je niet gezegd!
En wanneer Ik een Gave geef, neem Ik haar nooit terug.
Om er zeker van te zijn dat mijn Gaven veilig zijn, waak Ik over hen en over de ziel die hen bezit.
Laat Mij daarom vrij om te handelen en laat Mijn Wil vrijelijk in jou heersen.

DEO GRATIAS!

Inhoudsopgave

21-1- 23 februari 1927- Leven in de Goddelijke Wil betekent Jezus een verrassingsbezoek brengen. Een zoon die van zijn vader houdt, verzamelt al zijn broers en zussen en verrast zijn vader.....	3
21-2- 26 februari 1927 - Waar de Goddelijke Wil heerst, vormt Hij drie kleine koorden van het zuiverste goud. De Goddelijke Wil toont Zich in de hele Schepping.....	6
21-3- 3 mei 1927 - Waar de Goddelijke Wil heerst, wordt God aanroepen, samen met zijn Handelen. Het aanbieden van de eigen daden aan God zuivert en reinigt hen.	10
21-4- 5 maart 1927 - Standvastigheid in het doen van het goede komt alleen van God. Als Hij eenmaal een handeling begint, houdt deze handeling nooit op. De gevolgen van standvastigheid. De Mensheid van Onze-Lieve-Heer verbond alle tijden en was een remedie en een model. God wil de rechten van de Goddelijke Wil beschermen.	13
21-5- 10 maart 1927 - Bij de Schepping gaf God de mensen het recht om het Koninkrijk van de Goddelijke Wil te bezitten.	16
21-6- 13 maart 1927 - De Goddelijke Wil laat niemand in de steek. Hij bezit de Kracht om te vernieuwen. Hij houdt alles in de palm van zijn Hand.	19
21-7- 16 maart 1927 – Bij zijn Conceptie verbond Jezus de mensen opnieuw aan zijn Koninkrijk. De Goddelijke Wil bezit de universele handelingen die nodig zijn om de komst van zijn Koninkrijk af te smeken.	22
21-8- 19 maart 1927 - Bezorgdheid. Wie zijn zending op aarde niet voltooit, zal deze in de Hemel volbrengen. De Zending van het Fiat zal zeer lang duren. De orde van de oneindige Wijsheid.	27

21-9- 22 maart 1927 - Luisa zoekt overal naar Jezus. Wie in de Goddelijke Wil leeft, leeft in de Echo van de Stem van Jezus. De effecten van de Zon van de Goddelijke Wil wanneer Zij in de ziel opkomt.	30
21-10- 26 maart 1927 - Wie de Goddelijke Wil bezit, roept al zijn Daden op. Telkens wanneer de ziel haar daden verricht in de Goddelijke Wil, wordt zij herrijst het Goddelijke Leven in haar. Wie de Goddelijke Wil niet doet, is de dief van de Schepping..	32
21-11- 31 maart 1927 - De ziel die in de Goddelijke Wil leeft, is zijn triomf. Oorlogsdreigingen. Mensen van alle rassen.....	36
21-12- 3 april 1927 - De effecten van een Liefde die vrij kan beminnen en van een liefde die gedwongen wordt. De daden die in de Goddelijke Wil verricht worden, worden volledig, volkomen en uitbundig verricht.....	39
21-13- 8 april 1927 - De figuren en symbolen van het Oude Testament symboliseren de kinderen van de Goddelijke Wil. Adam is van de hoogste plaats naar de laagste gevallen.....	41
21-14- 12 april 1927 - De Goddelijke Wil is evenwichtig. In de Schepping heeft God een band gelegd tussen de mens en de geschapen dingen. Voorbeeld van een stad. De verlichte wolk.	46
21-15- 14 april 1927 - Onze Heer is naar de aarde gekomen om al het kwaad te lijden dat door de menselijke wil veroorzaakt is. Het Woord van Jezus is Leven.	51
21-16- 16 april 1927 - Onze Heer heeft zijn Sacramenteel Leven in het Hart van de Allerheiligste Maagd Maria gelegd. Het grote Goed dat een leven, dat bezield is door de Goddelijke Wil, kan doen. In haar lijden vond de Allerheiligste Maagd Maria haar kracht in de Goddelijke Wil.	53
21-17- 18 april 1927 - De Verrijzenis van mijn Mensheid heeft de mensen het recht gegeven om te herrijzen. Het verschil tussen	

degene die handelt binnen de Goddelijke Wil en erbuiten.	58
21-18- 22 april 1927 - In de Schepping zijn alle dingen sieraden van de Goddelijke Werken. Onmogelijkheid om dit te kunnen begrijpen. De grote voldoening van God in de schepping van de mens.....	60
21-19- 24 april 1927 - Algemene omwenteling om het Rijk van het Fiat te herstellen. Ontlading van de Goddelijke Liefde in de Schepping, die nog steeds voortduurt. De hele Schepping is in de ziel geconcentreerd.....	64
21-20- 30 april 1927 - De glorie van de eenheid van de Goddelijke Wil. Hoe handelen in de Goddelijke Wil altijd Goddelijk is. Het werk en de offers die Jezus in de ziel van Luisa brengt om het Koninkrijk van het Fiat te vormen.....	68
21-21- 4 mei 1927 - De ziel die de Goddelijke Wil vervult, is altijd als de Hemel. Zij geraakt nooit uitgeput.....	70
21-22- 8 mei 1928 - De Goddelijke Wil is Immens. Alles wat Hij doet draagt de stempel van de Goddelijke Wil.	72
21-23- 12 mei 1927 - Onze Heer heeft meer gedaan door de Verlossing te bewerkstelligen dan wanneer Hij ons enkel van alle straffen bevrijd had. Dit geldt ook voor wie het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat moet vormen. Een vijandige macht verhindert Luisa om te sterven. Sommige zielen zijn geroepen om wetten te maken en de wereld te besturen.	75
21-24- 18 mei 1927 - De waarde van daden die in de Goddelijke Wil verricht worden. Wie in Hem leeft, bezit de Bron van alle Goede Dingen. God kan geen halve maatregelen nemen. Overwinningen aan beide kanten.....	79
21-25- 22 mei 1927 - Het totale aantal van alle dingen en van alle menselijke handelingen werd bij de Schepping vastgesteld. Jezus nam alles in Zich op.....	82
21-26- 24 mei 1927 – Luisa offert haar werk in de Goddelijke Wil.	

De mens die in Hem leeft, vormt vele daden van Goddelijk Leven en bezit de Deugd van bilocatie.	85
21-27- 26 mei 1927 - God heeft in de Schepping al deze kamers gevormd zodat de mens er altijd God kan vinden en Hij hem zijn Eigenschappen kan geven. Jezus neemt de twijfels weg. Wat onmogelijk is voor de ziel, is gemakkelijk voor God. Luisa klaagt en Jezus stelt haar gerust.....	87
Inhoudsopgave.....	93